

VASA

nr 3 årgång 50



NYTT

september 2016



*Årets Svensk-Amerikan 2016
visar upp en gåva i form av en siluett av Nils Ferlin*

VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation



Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:

Ordförande: Br Åke Mellnert

Sekreterare: Br Kjell Åhlander

Kassör: Sy Anna-Brita Martinsson

Ledamot: Br Knut Rosenkvist

Ledamot: Sy Ingrid Cannerhagen



Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club.

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgironummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar

I Sanning och Enighet

Åke Mellnert

Ordförande



Vasa -Arkivets Stödförening

Stödorganisation inom DL Södra Sverige nr 20 för
Vasa Order of America National Archives,
Bishop Hill, Illinois, USA
Postgiro 73 27 09-1



Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening

Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.

Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Plusgiro: 73 27 09 –1

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,

263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97

berit.hans@bogren.com

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av **VASA NYTT** är den **15 nov 2016**.

Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!

Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran Nilsson, adresser finns på sista sidan.

Det bästa sättet att sända materialet på är via e-post. Likaså bör även bilderna vara i digital form i **bifogade filer** till din e-post med så **hög upplösning** som möjligt. Dålig upplösning ger dåliga bilder som inte kan tryckas.

Foto på framsidan: Peter Bringselius ©



DISTRIKTS- MÄSTARENS SPALT



Ordenssyskon!

Sommarmånaderna har passerats men vi har fortfarande ljuvliga och varma dagar nu i september, låt oss ta vara på dessa!

Tjänstemannakonferensen hölls som vanligt på Hotel Terraza sista helgen i augusti 27-28 augusti. Det var nästan 40 deltagare till konferensen och med medåkare var vi 60 vasasyskon. Konferensen var mycket uppskattad och givande tyckte samtliga deltagare, fastän det var lite provisoriskt pga. Hotel Terrazas ombyggnad.

Nu sätter vi igång höstterminen med nya och intressanta Logemöten.

DL 20 saknar fortfarande en Distrikthistoriker efter avlidne DH Bertil Ericsson men jag hoppas vi löser detta på Vårt ER-möte i oktober.

Ha en skön höst.

I Sanning och Enighet

Karl-Axel Bengtsson

DM DL 20

*Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se*

STORLOGE- DEPUTRAD DL 20



Ordenssyskon!

Årets Svensk-Amerikan är utsedd och hyllad för 57:e gången. Musikern Nils Lofgren fick mottaga insignierna på utmärkelsen i Göteborg vid Midsommar. Som ordförande i Årets Svenskamerikan-kommitté hade jag glädjen att välkomna vår Stormästare Tore Kellgren med hustru Birgitta till denna högtid. Storlogen stöder projektet och SM har vid några tillfällen haft möjlighet att närvara vid utdelandet av utmärkelsen. Se artikel och foton på annan plats i denna tidskrift.

Hösten och vårens möten i våra loger finns i programhäftet, som alla hushåll fått i DL 20. Där ges en översiktlig beskrivning av mötesverksamheten i logerna samt kontaktuppgifter. Om det passar in i ditt livspussel, besök någon gång en annan loge än din egen. Det vidgar vyerna!

Vid tjänstemannakonferensen i Ljungby i slutet av augusti öppnades för möten medlemmar emellan i våra loger jämsides med att kunskap förmedlades och frågor diskuterades i tjänstemannagrupperna. Jag själv och VDM Morgan Pålsson hade som uppgift att besöka grupperna. Det var intressant. Många medlemmar hyste oro för vår Ordens framtid och intresserade sig för framtidsfrågor och den beslutade Framtidskommitténs (*) arbete. Mitt svar

fortsättning på sida 20

FÖRE DETTA DISTRIKTS- MÄSTARENS SPALT / SLD



ORDENSSYSKON!

Så har även denna sommar börjat lida mot sitt slut.

Det är min förhoppning att alla har kunnat skaffa sig välbehövlig rekreation för att åter kunna ta tag i höstens logearbete med lust och energi.

Logernas nomineringskommittéer har så smått börja fundera på tjänstemän för nästa verksamhetsår. Även Distriktslogens nomineringskommitté har påbörjat sitt arbete med att sända ut en förfrågan till alla loger om de har förslag på kandidater som ER-tjänstemän.

Bli Du tillfrågad om att bli tjänsteman, antingen på Lokalloge och/eller Distriktslogens nivå – ta dig en ordentlig funderare – om du inte har möjlighet att ställa upp. Passar inte den tillfrågade tjänsten så kan du själv föreslå någon annan tjänst.

Du kan inte säga att du inte klarar av det – det vet du inte förrän du provat på.

UTAN TJÄNSTEMÄN – INGEN VERKSAMHET – INGEN LOGE

Tiden går fort och det börjar även bli aktuellt att fundera på motioner till Distriktsmötet.

För att kunna få ändringar till stånd i arbetsordningar, statuter etc. måste de bli godkända på ett Distriktsmöte och kanske även på ett Storlogemöte. Det är således

inte tillåtet att hemma på ”kammaren” ändra i beslutade ritualer etc. för att man tycker de är bättre än de som är beslutade och godkända.

Har du förslag på ändringar så skriv en motion.

Exekutiva Rådet har tagit fram mallar för motionsskrivande. Dessa finns att hämta på Distriktslogens hemsida under flikarna tjänstemannasida resp. medlemssidan. Tjänstemän hämtar sina mallar på tjänstemannasidan och övriga medlemmar på medlemssidan.

Aktuell inloggningsuppgift kan få av din PS. Alla motioner måste behandlas på ett logemöte.

Oavsett logens ställningstagande till motionerna skall de skickas in för behandling av Distriktsmötet. Det kan bli ett annat resultat på Distriktsmötet än vad logen tycker. Motioner skall vara Distriktssekreteraren tillhanda senast 31:e december 2016.

Distriktsmötet för vårt Distrikt äger rum i Ljungby mellan 19 – 21 maj 2017.

Med bästa Vasahälsningar

I Sanning och Enighet

Olle Wickström

SLD/FDM

ORDENSSYSKON

Logen Skåne Nr 570

*inbjuder härmed till 85-års jubileum
lördagen den 29 oktober 2016 kl. 16
(mingel från kl 15)*

*i Odd Fellows Ordens lokaler,
Engelbrektsgratan 20, Malmö*

DISTRIKTS- SEKRETERA- RENS SPALT



ORDENSSYSKON!

Tjänstemannakonferensen i Ljungby är klar för denna gång och lämnade trevliga minnen att tänka på under hösten. Ett stort tack till alla trevliga och duktiga konferensdeltagare. Syftet med konferensen det är att lära ut och samordna vårt sätt att arbeta, men inte minst är den sociala delen också viktig. Att lära känna varandra och få ett ansikte på personerna. Nytt för i år var att DS kursmaterial var på en PowerPoint som min make Br Bo hade varit mig behjälplig med.

Ombyggnaden av hotellets konferensavdelning var inte klar, som var utlovat. Så vi fick använda provisoriska rum, som inte var avsedda för våra behov. Detta avspeglades också i deltagarnas utvärdering. Är övertygad om att Hotel Terraza kommer vara klar med en ny och fräsch konferensavdelning till ER-mötet i oktober 2016.

Jag och Br Bo hade ägnat veckor åt utskriften, sortering och gruppering av de cirka 2500 kopior som skulle in i "Handbok för tjänstemän", för att utbytet i pärmarna skulle ske lättare under konferensdagarna. Sy Ingrid Nilsson LL 608 och Sy Anita Bengtsson LL 634 gjorde ett fint arbete med de inlämnade pärmarna. De som inte lämnade in sin pärm, kommer att anmodas att lämna/skicka den till DS för uppdater-

ing. Stora uppdateringar skickar vi inte ut längre, då det ibland har visat sig, att dessa inte sorteras in rätt.

Totalt finns det 60 stycken registrerade handböcker i vårt distrikt. Blå pärm har O och PS och de innehåller flik 1-14 samt flik 20. Grön pärm har DD och de innehåller även flik 18. Röd pärm har ER, HM, MS-LER och SLD och dessa är kompletta.

Cirkulärbrevet 3/16 delades ut vid Tjänstemannakonferensen. Vill även här poängtera att många av de mallar vi använder har uppdaterats. Nya filer hämtas på vasaorden.se tjänstemannasidan.

Närmast i tur är ansökan om märkesutdelning, som skall vara DS tillhanda senast den 1 oktober.

Medlemsrapporterna är en stående punkt för DS. De är viktiga för att våra adressregister skall fungera. För att medlemstidningar och andra utskick skall komma rätt. För att kondolering av DL-medlemmar skall ske i tid. Så dröj inte med att skicka in medlemsrapporterna.

Önskar alla en trevlig möteshöst.

Kära Vasahälsningar

I Sanning och Enighet

Agneta Västerstjärna DS

*Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se*





Ordenssyskon!

Jag har blivit utsedd till vice distriktsmästare för DL20 nu fram till Distriktslogemötet. Jag tänkte här ta tillfället i akt att presentera mig för er som inte vet vem jag är.

Jag blev medlem 1990 i Logen Kärnan nr 608 som 19 åring. Min första tjänst i logen kom väldigt tidigt som Inre vakt. Där efter har jag suttit som biträdande ceremonimästare, ceremonimästare, vice ordförande, ordförande, före detta ordförande, revisor och förtroende man, klubbmästare och nu sitter jag i nomineringskommittén. Utöver mitt arbete i logen satt jag 6 år som Distriktsungdomsledare och 4 år som Storloge ungdomsledare.

Jag har jobbat mycket med ungdomsarbetet inom Vasa Orden av Amerika och 1995 var jag med att starta Aktivitet och Ungdomsklubben Nya Sverige nr 29. Där satt jag som ordförande tills att jag inte fick vara medlem längre på grund av min ålder. Ungdomsklubben var för ungdomar mellan 14 och 30år. Som mest var vi 30 medlemmar. Tyvärr är nu Ungdomsklubben vilande i väntan på att någon eldsjäl tar tag i den igen.

Under 90-talet hade vi ett stort ungdomsutbyte med USA och Kanada med våra cykelturer. Det hela startades av före Stor-

fortsättning på sidan 25

STORLOGE- KULTURL- EDARE för Sverige



Elsa Fleetwoods Minnesfond

Minnesfonden instiftades till minne av Syster Elsa Fleetwood, som avled i november 1979. Syster Elsa var medlem i Logen Mälardrottningen nr 563 i Stockholm och var både Storloge kulturledare och Storloge ungdomsledare för Sverige inom Vasa Orden av Amerika. För syster Elsa var det viktigt för vår Orden att upprätthålla och främja ungdomsutbytet mellan USA/Kanada och Sverige.

Svensk Vasamedlem kan ansöka om stipendium ur "Elsa Fleetwoods Minnesfond" för Kultur- och Ungdomsutbyte för 2018. Beloppet är på \$1000.

Information om fonden och ansökningsförfarandet finns i Konstitutionen för Storlogen Artikel XIV.

Välkommen med din ansökan före den 15 april 2017.

Frågor om stipendiet kan ställas till:

Ulf Alderlöf *Maureen Bengtsson*
MSLER Sverige Storloge kulturledare
Sverige

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson
SLKL-Sverige

MDERS SPALT



Ordenssyskon!

Jag hoppas att alla Vasa-syskon har haft en varm och skön sommar, trots att det kan upplevas en aning för varmt för dem av oss som har nått upp till mogen ålder. Vi har ju inte vant oss vid det klimat som vi tydligen har att vänta oss framöver enligt de som säger sig veta hur det kommer att bli.

Höstens mötesperiod har startat och Logen Ronneby nr 630 hade sitt första möte nu den 3 sept. Kvällens efterkapitel handlade om "de som inte kom till Amerika". Alltså de som inte ansåg sig ha råd eller möjlighet att resa hela vägen över till Amerika. Vad dessa stackars människor fick utstå när de efter att ha lämnat Sverige hamnade i Danmark och Tyskland. Många av oss har säkert sett filmen "Pelle Erövraren" med Max von Sydow i huvudrollen, hur det var att hamna på den Danska ön Bornholm. Vår föredragshållare Astrid Wallin Heinsen höll oss fast, genom att på ett kunnigt och trevligt sätt framföra sitt budskap.

Årets Tjänstemannakonferens genomfördes 27-28 augusti på som vanligt Hotell Terraza i Ljungby. Trots att Hotellet genomgår en omfattande renovering och ombyggnad tycker jag att konferensen kunde genomföras på ett bra sätt. Själv tog jag, tillsammans med MSLER Br Ulf Alderlöf, hand om CM-gruppen och trots

att vi fick hålla till i Natklubbs-lokalen i källaren, tycker jag att det fungerade bra. Deltagarna i CM-gruppen uttryckte att de var nöja och hade fått utbyte av sammankomsten. Söndagen avslutades med att vi genomförde ett "Logemöte" i moment, där vi gick igenom de "viktigaste delarna vid ett Logemöte". Naturligtvis uppkommer det diskussioner om varför skall man göra så eller så, för så gör vi inte i min loge. Att det blev givande och trevliga diskussioner kan jag lova.

Detta är ju ett syfte med dessa konferenser genom att vi kan ena oss inom distriktet och det andra är att få träffa Vasa-syskon från andra loger och prata.

Sy Ingrid och jag hade förmånen att få vara med på ÅSA-firandet i Göteborg där årets Svensk-Amerikan Nils Lofgren blev firad och utnämnd av de båda Distriktslogerna i Sverige. Det var en fantastisk trevlig och upplevelserik lunch, där vi fick höra Nils spela Idas sommarvisa på dragspel och vi kunde sjunga med. Bruce Springsteen och hans orkester, där ju Nils ingår, deltog också under lunchen. Som naturligtvis alla vet var ju detta under midsommarhelgen då Bruce och hans orkester hade två konserter på Ullevi i Göteborg.

Nästa händelse inom Distriktet är ER-mötet som genomförs 22-23 oktober i Ljungby och som vanligt på hotell Terraza. En rapport därifrån kommer i nästa VASA-NYTT.

Nu önskar sy Ingrid och jag att vi alla får en härlig och avkopplande höst i sann Vasa-anda.

I Sanning och Enighet
Hans-Åke Rytterdahl /MDER

LOGEN SKÅNE nr 570

Utflykt till Österlen den 22 maj 2016

Beklagar att "kopieringsnissen" ställde till det i förra Vasa Nytt. Mitt inlägg på sidan 23 avsåg logemötet den 8 april 2016 och inget annat. Sedan blev det även förväxlingar i bildtexterna, men jag hoppas att ni ändå förstod det.

Söndagen den 22 maj samlades cirka 20 logesyskon vid Sveriges största tomatodling. Den finns i Dalköpinge 2:1 belägen strax öster om Trelleborg. Efter att ha iklätt oss skyddskläder, blev vi guidade runt i tomatodlingen, som kändes oändligt stor. Vi fick provsmaka på tomater direkt från plantorna och lära oss att det är stor skillnad på de olika tomatarterna. De stora kedjorna har köpt in sig på fotbollsplanstora ytor, för att säkerställa sina leveranser, på just de sorterna de vill sälja under eget märke. Personligen blev jag imponerad av Lidl's satsning på svenskodlat.

Sedan begav vi oss till Trelleborgs golfrestaurang för att äta en gemensam lunch. Därefter fortsatte vi mätta och belåtna till nästa anhalt som var Borgquistska Hattmuseet. Där vi blev guidade av tre representanter för Föreningen Gamla Trelleborg. En av dem var dessutom släkt med grundaren och hade varit som barn i huset.

Dagen avslutades med kaffe och kaka i det gamla Vattentornet på Stortorget. Sy Marie tackades för en välplanerad dag och vi önskade varandra en trevlig sommar.

KL Bo Västerstjärna



Skyddskläder på för att skydda de känsliga tomaterna.



Här var varmt!



Oändliga rader med tomatplantor som växer i stenull.



Varje vecka flyttar övre delen av plantan ett steg till vänster, fortsättning på nästa sida



Flytten går även runt hörnet.



Wickströms lär sig hur en hatt ska göras.



Vår guide fick en present av O Sy Marie.



Ett urval av hattar.



Lunch på Trelleborgs golfrestaurang.(1)



Lunch på Trelleborgs golfrestaurang.(2)



Humlor sköter om plantorna så att det blir tomater.



Våra guider vid Hattmuseet.



Här fanns alla möjliga storlekar.



Det gamla Vattentornet.

LOGEN CHRISTIAN nr 617

LOGEN CHRISTIAN nr 617 började höstens aktiviteter **lördagen den 20 augusti** med ett besök i Kristianstad kommun ombyggda och nya Rådhus. En mycket vacker byggnad efter den stora ombyggnaden som var klar till kommunens 400-års jubileum den 22 maj 2014 med besök av vårt kungapar. Huvudarkitekt för ombyggnaden hade kristianstadssonen Greger Dahlström varit. Fasaden från det gamla rådhuset har bevarats med Christian IV. Rådhuset är på 22500 kvadratmeter mot 5000 före ombyggnaden. Delar av Region Skåne är också inkvarterade i Rådhuset. Det sades att det är Sveriges vackraste rådhus. Vål värt ett besök..Efter detta studiebesök förflyttade vi oss till logelokalen och där serverades kaffe och förfriskning denna varma härliga dag.

O Br Jan-Erik Larsson hälsade oss välkomna och speciellt logens DD Br Jan-Anders Ingvarsson med Sy Ann. Som vanligt kunde vi hälsa välkommen vår Sy Laurina Bergkvist, som bor i Amerika men tillbringar somrarna i Sverige. Hon är en ständig gäst på våra möten i augusti. Logemötet öppnades enligt vår Ordens ritual och efter protokoll, skrivelser och rapporter berättade KL Sy Eva Newin om fotomodellen Anna Q Nilsson från Ystad, som blev New Yorks högst betalda fotomodell. Inspiration till detta fick Sy Eva genom att åka pågatåget till Minnesotadagen i Lessebo. Tåget hette nämligen "Anna Q Nilsson". LH Sy Karin berättade om varför vår loge varje år sedan 1988 har sitt första logemöte i augusti. Då startade vi med den första Sverige-Amerika dagen i Önnestad och den högtidlighölls varje år den tredje söndagen i augusti till

2013. Efter 25 år lades den ner och numera har Önnestads Hembygdsgörelse en hembygdsgörelse denna dag. Efter Ordens Vål avslutades logemötet enligt ritualen. MM Br Ronny Ragnarssons tema med musiken var somrig och vi fick höra Calle Schevens vals, Ack Värmeland du sköna och Fjäriln vingad. Till efterkapitlet kom ytterligare gäster och vi serverades kallskuret med frukt- och potatissallad med tillbehör och kaffe och kaka. Som vanligt fick vi vara med om en mycket trevlig afton. /KH



Söndagen den 21 augusti besökte jag och några logesyskon Hembygdsgörelsen i Önnestad. En fin dag som enligt programmet började med gudstjänst i Önnestads vackra kyrka. Programmet fortsatte i Hembygdsparken med sång och musik. Många hantverkare fanns där och aktiviteter för barn. Man kunde få information om hembygden och släktforskning. I centrum för detta fanns Minnesstenen över Hans Mattson. Han var född i Önnestad och vars minne var start för Sverige-Amerikadagen 1988. En mycket fin dag och ett fint initiativ av Önnestads Hembygdsgörelse. /KH

Glöm inte att sätta in en julhälsning i **VasaNytt!** Kostnad 50:- per hälsning. Inbetalning på DL:s BG-nummer 360-1549.

LOGEN SMÅLAND nr 618

Efter en sommar med växlande väder kan vi återigen njuta av härligt sensommarväder när detta skrivs den 5 september. Nu startar vi höstens Vasa-aktiviteter. På logemötet den 24 september får vi under efterkapitlet lyssna till den kände journalisten Peder Losten som underhåller oss med Visor och berättelser, med eget gitarrackompanjemang.



Logehistoriker br Bo Ahlsgård visar upp en protokollsbok från 1962-1967.

Utflykten till Kruthuset i Huskvarna den 20 maj kombinerades med ett kort formellt logemöte och blev mycket lyckad. Vi fick se bland annat Br Raine Borgs förnåmliga utställning av gamla lås. Lunchen på Kroatorpet smakade utmärkt och vi var ett tjugotal logesyskon och fyra inbjudna gäster som stortrivdes.

Barkerydsdagen gick traditionsenligt av stapeln den 7 augusti, med drygt 1000

be-sökare. Broder Alf Carlsson var som vanligt flitigt i elden. Denna gång fanns ingen Lucia från Texas att hylla. Ordföranden och kultur-ledaren var dock på plats och knöt intressanta kontakter och kunde berätta om Vasa Orden av Amerika och Logen Småland för ett antal personer. Högtidstalet hölls av Yvonne Teiffel, tidigare mångårig medarbetare på Jönköpings-Posten. Hon erinrade bland annat om att Sveriges Hembygdsförbund i år fyller 100 år. Logen Småland har i 25 år deltagit i Barkeryds-dagen.

Sveriges Hembygdsförbund 100 år

Broder Alf är hedersmedlem i Sveriges Hembygdsförbund sedan många år och deltog i firandet på Skansen i Stockholm. Från Logen Småland skickade vi ett gratulationstelegram.

/Maureen och Göte Bengtsson



Br Raine Borg, Sy Ingrid och br Stig Svensson.



1700-tals hänglås.

fortsättning på nästa sida

fortsättning från föregående sida



Sy Maureen Bengtsson och br Alf Carlsson.

VASA-ARKIVET

Den 1:e december fick Vasa Arkivet i Bishop Hill en ny arkivarie, Kathy Cuff från Tennessee. Kathy har högskoleutbildning i historia och arkivering. Med sju års erfarenhet av organisering och arkivering från museer och skolor samt kommunikations- och informationsteknik kommer hennes kunskaper väl till pass i Vasa Arkivet.

Kathy kommer att kommunicera regelbundet i Vasa Star och dela sina framsteg på Vasa Arkivet. På Facebook läggs det in bilder från Vasa Arkivet och annat som finns arkiverat där, sök upp detta i gruppen - VASA Archivist, Bishop Hill



Glasförsedda utställningsmontrar i entréhallen hos Vasa Arkivet i Bishop Hill.

VASA PARK

I oktober besökte jag och min make Lars-Göran (Distriktets webmaster) Vasa Park i Budd Lake New Jersey. FD Storlogens

Kulturledare för USA & Canada Inger Hanright guidade oss runt i parken tillsammans med Storlogens Webmaster Robert "Bob" Anderson och vice Stormästare Art Bjorkner. Alla tre bor i parkens tillhörande bostadsområde för Vasa-medlemmar. Parken erbjuder besökare utereservering och swimmingpool under sommarsäsongen. Här finns också en paviljong som lämpar sig för dans och picknick samt lekplats för barn och gäststugor att hyra.

The Viking Hall består av en stor samlingslokal med kök för logemöten som även kan hyras av allmänheten för stora möten, bröllop m.m. Här finns också arkivet för New Jersey District Lodge No. 6.

I byggnaden, en gammal bondgård, som ingick i köpet av Vasa Park har undervåningen inretts till en medlemslokal.

Har du möjlighet, åk gärna och besök parken. Det tar ca en och en halv timma från New York, rakt väster ut.

Du får mer information på Vasa Parks hemsida - <http://www.vasaparknj.com/>

Text och bild: *Charlotte Börjesson*, Ledamot i Vasa-Arkivet, Distriktskulturledare, DL 19.



Storlogens Webmaster Robert "Bob" Anderson i Vasa Parks arkiv.

ÅRETS SVENSK-AMERIKAN 2016



Foton från firandet.



Peter Bringselius ©

GT:s artikel om Nils Lofgren

Om hur en dagstidning uppfattat evenemanget.

– Det var den bästa dagen i mitt liv.

Klockan 14 på söndagen höll Vasaorden av Amerika en ceremoni för gitarristen och svenskättlingen Nils Lofgren inne på hotellet Elite Plaza och restaurangen Swea Hof. Den legendariske gitarristen utnämndes till Årets svenskamerikan 2016.

Nils Lofgren har svenskt påbrå på sin fars sida. Hans farfar emigrerade till staten Oregon, USA, 1911. Den Lofgrenska familjen har sitt ursprung i Värmland. Lofgren känner varmt för sitt svenska arv och håller kontakt med sina släktingar i Sverige.

Bland annat överraskade Nils Lofgren de knappt hundra gästerna med att spela ”Idas sommarvisa” på dragspel.

– Det var överväldigande och vackert. Vår personal var där, min familj och bandet. Jag är inte van vid att vara i fokus. Det var en underbar dag, säger Nils Lofgren.

På plats fanns förstås Bruce Springsteen och Patti Scialfa för att hylla Nils Lofgren, som varit en del av The E Street Band sedan 1984.

I en film som spelades in, enbart för internt bruk för Vasaorden av Amerikas medlem-

mar, talade paret Springsteen om sin vänskap med Nils. Enligt uppgift ska Bruce Springsteen bland annat ha sagt:

– Jag brukade lyssna på Nils skivor och ville att mina skivor skulle låta likadant. Han är en underbar musiker, han är en sådan musiker som helt enkelt är musik. Det rinner i hans ådror och ben, det pulserar genom hans kropp. Det blir inte bättre än så.

Nils Lofgren kramades om och några ur sällskapet sjöng ”Ja må han leva”, eftersom gitarristen fyllt år tidigare i veckan.

Efter ceremonin bjöds gästerna på middag inne på restaurangen.

– Det kändes som en härlig midsommarmfest. De sa att det var väldigt speciellt för dem, att få vara med om något sådant här. Det är once in a lifetime, enligt Catherine Bringselius Nilsson.

Nils Lofgren ser fram emot måndagskvällens konsert. Vi ska spela en massa olika låtar, det kommer att bli en fantastisk kväll med en fantastisk publik. Det är som ett VM som man vet att man kommer att vinna. Vi spelar på hemmaplan, säger han.

Sammandrag ur GT:s artikel.

Samling i florentinska galleriet



Nils och Amy tillsammans med ÅSA-kommittén.



Nils och Amy med den värmländska släkten.



Nils och Amy beundrar blommorna i vassen.



Ett luftigt och ljust galleri.

Succéfyllt tillställning för Årets Svensk-Amerikan

Den svenska sommarens höjdpunkt, Midsommar, blev också en höjdpunkt för firandet av Årets Svensk-Amerikan, musikern Nils Lofgren.

Restaurang Swea Hof, Elite Plaza Hotel, Göteborg, hade rullat ut röda mattan för lunchgästerna, som kom för att hylla Årets Svensk-Amerikan. De välkomnades av Bengt Hammargren och Charlotte Börjesson från Årets Svenskamerikan-kommitté. Mingel med välkomstdrink avnjöts till mjukjazz och klassiskt piano, som byttes mot mäktig sång och musik, Va pensiero ur Verdis opera Nebukadnessar, när Nils med hustru Amy gjorde entré i Florentinska pelarsalen. Paret möttes av publikens jubel innan toastmaster Erik Gustavson bjöd gästerna att inträda i matsalen.

Catherine Bringselius Nilsson, ordförande i Årets Svenskamerikan-kommitté, hade glädjen att välkomna gästerna, 95 till antalet, till en fullsatt restaurang. Catherine inledde sitt välkomsttal med att anknyta till den ljuva svenska sommarens höjdpunkt, Midsommar, som nu firades.

Catherine hälsade alla gäster hjärtligt välkomna, särskilt riktade hon sig till Nils och Amy med sonen Dylan, Nils' släktingar från Värmland, Vasa Ordens Stormästare Tore Kellgren, Landshövding Kristina Alsér, Kronobergs län, Vice Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö kommun och Riksföreningen Sverigekontakts generalsekreterare Lars Bergman.

Catherine hade också nöjet att välkomna 44 medlemmar från Bruce Springsteens band och medarbetare, som ställde upp mangrant för att hylla sin kompanjon och vän Nils.

För de musikaliska inslagen under denna festmåltid stod Carolina Friberg med vokalsemblen Sve:a och musikerna Daniel Björkdahl, piano, och Magnus Bergström, bas. Visa från Utanmyra, Farfar vals och Värmlandsvisan anknöt till Nils' bakgrund med en farfar som lämnade de värmländska skogarna, när han emigrerade till USA 1911.

Överlämnandet av insignierna, den gyllene plaketten och diplommet på utmärkelsen, inleddes med Gloria av Händel, pampigt och ärofullt, som ett rockgitarrsolo. Ordförande i Årets Svenskamerikan-kommitté Catherine Bringselius Nilsson läste upp motivering till utmärkelsen och överräckte insignierna till en märkbart rörd Årets Svensk-Amerikan. Distriktslogernas officiella gåvor, ett par Kosta/Orrefors-ljusstakar och distriktens hedersstandar överlämnade av DM DL 19 Connie Grön och MDER DL 20 Hans-Åke Rytterdahl.

Fler gratulationer följde innan Nils höll ett känslösamt tacktal och överraskade alla med att på dragspel spela Idas sommarvisa. En given succé!

Dagen efter stod Nils på scenen igen. För ett utsålt Ullevi deklarerade Bruce Springsteen, att hans högt värderade musiker på scenen, Nils Lofgren, utsetts till Årets Svensk-Amerika 2016.

Catherine Bringselius Nilsson

Ordf. Årets Svenskamerikan-kommitté



Mycket musik

fortsättning från sidan 14



Nils och Amy med kören och musikerna.



Kören sjunger för matgästerna.



Körledaren och sångerskan Carolina Friberg.



Foton på firandet: Peter Bringselius ©

Lunchen uppskattades



Honnörsbordet



SM Tore Kellgren i samtal med en av gästerna.



Riksföreningen Sverigekontakts gen.sekr. Lars Bergman m.fl.



Flaggorna på honnörsbordet.



Foton på firandet: Peter Bringelius ©



Nils med sonen Dylan, Kristina Alsér och Åsa Björkmarker.

Utdelningen av utmärkelsen



O Catherine Bringselius delar ut insignierna, här visar Nils upp plaketten.



DM DL19 Connie Grön och MDER DL20 Hans-Åke Rytterdabl överlämnar DLernas standar



Ovan: Toastmaster Erik Gustavson.

Nedan: Elsa Larsson överlämnar släktens gåva.



Foton på firandet: Peter Bringselius ©



Nils läser i SL:s gåva, en sångbok.



En jublande glad Årets Svensk-Amerikan!



Nils tackar genom att spela "Idas sommarvisa"



SLD 19 Ewa Pilhammar och Morgan Andersson



Landshövdingeparet Alsér och kommitténs ordf. CBN.



Nils och Charlotte Börje Öst.

fortsättning från sida 3

är att arbetet i kommittén pågår. Förslag kommer att remitteras till logerna för synpunkter innan slutlig rapport lämnas till Distriktsmötet.

Inför denna höst- och vårtermin vill jag ge följande ord på vägen. *Kunskap ger oss insikt* om hur viktiga alla arbetsuppgifter är för att verksamheten skall fungera. Antingen man arbetar i en kommitté eller är tjänsteman i den lokala logen, verkar som distriktstjänsteman eller är företrädare för Storlogen, så är *den befattning man innehar värdefull*. Man har fått en uppgift i förtroende att förvalta på bästa sätt inom det ramverk som *vår konstitution och våra stadgager*. Genom våra olika personligheter sätter vi sedan vår prägel på de uppdrag vi fått. *Arbete, stimulans och kunskap är nyckelord* i detta sammanhang. Att vara tjänsteman eller kommittémedlem innebär att *ge av sin tid och sin förmåga*. Samtidigt är det *stimulerande att vara delaktig* i att föra verksamheten framåt och att *öka sin kunskap om vår Orden*, de grundvalar den vilar på och de strukturella förändringar som den genomgått under sin hundraåriga historia.

Alla framsteg inom Vasa Orden av Amerika beror dock ytterst på att Du som enskild medlem, tjänsteman eller inte, *engagerar dig* i verksamheten. Du har kanske idéer om program eller medlemsvärning, visioner för framtiden med mera att bidra med, lyft fram dem. *Vi tillsammans skapar Vasa Orden av Amerika idag och stakar ut vägen framåt*. Som medlem kan man påverka verksamheten genom att lämna in motioner till Distriktsmötet 2017.

fortsättning i nästa spalt

Firandet i Ljuder



fortsättning från föregående spalt

I Sanning och Enighet

Catherine Bringselius Nilsson

SLD

(*) I Framtidskommittén ingår SLD Catherine Bringselius Nilsson (O), DKL Bo Ljungklint, DD Nadja Häll, CMA Lena Andersson och O Mats Holmberg

”MSLER”- vad står det för?

Många frågar sig kanske, vad gör en MSLER?

En MSLER, eller som det heter i Storlogen ”MEB”, Member of Executive Board.

Översatt i Sverige blir det ”MSLER”, Medlem av Storlogens Exekutiva Råd.

På Storlogemötet som är vart fjärde år, senast 2014 väljs ett exekutivt råd bestående av: Stormästare, Vice Stormästare, Storlogesekreterare, Vice Storlogesekreterare, Storlogeassistent samt fem stycken ”MEB” som representerar var sin region: Eastern, Mid West, Western, Sweden samt Canada.

En MEB kan sitta max i två terminer i följd (8 år), sen skall en ny väljas!

En MSLER: deltagar som representant för de båda Distriktslogernas och deras medlemmar vid Storlogens Exekutiva Råds möten i USA, som sker två till tre gånger under en termin

(4 år). Mycket av dialoger sker dessemellan via mailkonversation och Skype!

Då mötet är i USA förläggs detta i samband med något Distriktsmöte i någon region!

Vad behandlas då på mötena i USA, mail/Skype? Det är allt som berör vår orden, dvs. konstitution, stadgar, ekonomi, arbetsordning, webbfrågor, medlemskap och då främst hur vi skall bli flera och inte mindre, samt i USA stipendiansökningar ur de fonder som är till för medlemmar i USA/Canada som vi inte betalar till! Det finns en fond som Svenska medlemmar kan söka ur ”Elsa Fleetwoods Minnesfond”, från nästa år!

Innan beslut tas bereds ärendena i respektive kommittéer, som sedan förelägger dem för beslut!

Frågor, som berör distrikt/lokallogers stadgar och inte konstitution, skall godkännas av storlogen. Användande av logotyper och dylikt, som ägs av storlogen, måste ha tillstånd till detta!

Jag sitter själv i två kommittéer, konstitutions- och medlems-kommitteen.

Då storlogemöten hålls, skall ett antal motioner gås igenom och beslutas om dom skall godkännas, förändras eller avslås. Detta bör i största möjliga mån ske genom beredning inom distriktslogerna och deras delegater och MSLER.

En viktig uppgift som MSLER är att skicka ut ”Member Ship Kit” till nya medlemmar!

Befattningen som MSLER är mycket berikande i kunskapen om vår Orden och att möta nya Vasa vänner i Sverige, USA och Canada på distrikts och logemöten i respektive länder.

Får man någon ersättning? Det som ersätts är resan och hotellkostnad samt ett dagtraktamente då mötena är i USA, samt ersättning för porto kostnaden vid utskick av Member Ship Kits! Vid deltagande i distrikts och logemöten i Sverige utgår ingen ersättning.

Sammanfattning:

Det har varit en mycket stimulerande befattning, som stundtals kan vara jobbig, men det ger så mycket mer insyn i vår orden och dess verksamhet!

Alla möten och mail/Skype kontakter sker på engelska, så språket håller man á jour på det viset.

Nästa storlogemöte sker 2018 under tiden 29/6-6/7 i Sacramento, Kalifornien, då skall en ny MSLER för Sverige väljas och

försättning på sidan 25



Rapport från

Vasagolfen 2016 på Höganäs Golfbana

Bakgrund

Vasagolfen 2015 arrangerades för tredje gången av logen Höganäs 634. Anledningen var att logen Blå Jungfrun 749 i Oskarshamn var arrangör 2015 och då vann Barbro Hermansson från logen Blå Jungfrun. Enligt reglerna får inte samma loge arrangera tävlingen två år efter varandra. Efter som Walle Johansson logen Westervik 679 var närmast skulle logen Westervik arrangera 2016 års Vasagolf. Under hösten/vintern meddelade logen Westervik att de inte kunde arrangera Vasagolfen 2016, vilket innebar att logen Höganäs 634 fick frågan då Ola Sandberg var den som hade placeringen efter Walle. På januarimötet beslöt Logen att arrangera Vasagolfen 2016.

Planering

Den 15 februari hade vi första mötet och då bestämdes speldagen till 4 juni på Höganäs GK.

Trots att vi var sent ute fick vi redan i slutet av februari ut en inbjudan till alla loger i Distrikt 20. Vi fick in en annons i Vasa Nytt och vi sände också inbjudan till Distrikt 19.

Tävlingsdagen

Totalt hade 20 st anmält sig till tävlingen.

Lite få deltagare, men orsaken var att tävlingsdagen kolliderade med andra evenemang.

Tävlingsdagen bjöd på ett fantastiskt väder med strålende sol och nästan ingen vind och med en bana i ett fantastiskt skick.

Ordförande i logen Höganäs 634 Sy Birgit Olsson hälsade alla välkomna och invigde tävlingen med att slå en boll.

Vasagolfen innehöll tre olika tävlingsmoment, golfspel över 18 hål med spelform poängbogey, närmast hål på hål 3 och närmast linjen på hål 14.

Närmast hål innebär att man från utslag skall träffa green. Trots att spelarna fick två chanser, både på 1:a och 2:a varvet på Höganäs 9-hålsbana, lyckades ingen träffa green.

Närmast strecket var det endast två damer, vilka hade mätbara resultat, d.v.s. under 10 m.

Hela tävlingsarrangemanget gick som planerat och vi fick mycket beröm på det sätt tävlingen genomförts och banans skick.

Middag med prisutdelning

Klockan 19 samlades spelare, funktionärer med respektive, totalt 34 st, vid restaurang Bryggan i Höganäs småbåtshamn. Vi började med en drink ute i det sköna vädret.

Därefter bjöds det på en mycket god Boeuf Bourguignon. Till efterrätt serverades en utsökt Crème brûlée.

Under kaffet förrättades prisutdelningen med Sy Birgit Olsson som prisutdelare.

Resultatet av Vasa-golfen 2016 är att Vasa-skölden har kommit åter till logen Höganäs nr 634, då Sy Elisabeth Henriksson vann tävlingen. Det var Elisabeths andra seger i Vasa-golfen. God tvåa kom Sy Birgitta Nilsson logen Kärnan 608.

Inte nog med detta, Sy Elisabeth vann även tävlingen närmast strecket, medan Sy Birgitta Nilsson kom på andra plats.

Sy Elisabeth fick, förutom in-teckning i Vasa-skölden ett vackert keramikplommon och specialpriset för närmast strecket. Allt gjort och skänkt av logens "huskeramiker" Ove Thornblad.

Enligt reglerna för Vasagolfen får inte samma loge arrangera Vasagolfen två år i följd. Sy Birgitta Nilsson, Logen Kärnan kom på andra plats, därför fick hon frågan om logen Kärnan är villig att arrangera Vasagolfen 2017. Sy Birgitta svarade, utan betänketid, att logen Kärnan arrangerar Vasagolfen 2017.

Lerberget 2016-06-12
I sanning och enighet

Ola Sandberg

Resultat i Vasa-golfen 2016

Plats	Namn	HCP	Antal poäng
1.	Elisabeth Henriksson	23,5	35
2.	Birgitta Nilsson	36,0	31

Arrangör 2017

3.	Calle Nilsson	19,3	30
4.	Bruno Henriksson	25,6	30
5.	Mats Lindkvist	21,4	29
6.	Rolf Hansson	29,1	29
7.	Christel Lindkvist	35,1	29
8.	Magnus Ekehed	24,0	28
9.	Kerstin Nilsson	28,4	28
10.	Barbro Carlson	28,3	27
11.	Ola Sandberg	18,9	26
12.	Mai Sandberg	24,0	26
13.	Ove Thornblad	24,4	26
14.	Hans Appelgren	14,8	24

15.	Ulf Carlson	25,5	24
16.	Agne Lindén	24,2	23
17.	Karin Appelgren	27,0	23
18.	Bengt Johansson	18,2	22
19.	Mats Nilsson	24,5	16
20.	Yngve Hult	29,0	12

Närmast strecket

1.	Elisabeth Henriksson	1,10 m
2.	Birgitta Nilsson	2,05 m

Övriga var mer än 10 m från strecket.

Närmast hål

Ingen lyckades komma på green.



Gruppen från utfärden.



Glada Vasasyskon inför Vasagolfen.



O Birgit Olsson gör första utslaget.

fortsättning på nästa sida

fortsättning från föregående sida



Segrare i årets Vasagolf Sy Elisabeth Henriksson.



Gäster införes vid Sverige-Amerikamötet.



Den stilfulla fanparaden.



Honnörsbordet serveras.

Utfärd den 21 maj 2016

I strålande sommarväder startade vår utfärd med första stopp vid Citadellet i Landskrona.

Den arrangerande gruppen dukade upp en god frukost med kaffe och frallor, varefter vi inbjöds till rundvandring i Citadellet. Självaste Herr och Fru Brahe, klädda i vackra röda sammetskläder, guidade oss runt i såväl festsalar som fångelsehålor.

Färden fortsatte till Borgeby, där vi tog upp vår guide Henry Svensson, som kunnigt berättade om Malmös sevärdheter. Efter en delikat lunch, som intogs på det pampiga Malmö Live, 85 m över havet, förflyttade vi oss till Slottsträdgården med dess fantastiska blommor och växter.

Vid Lernacken bjöds vi på förfriskningar med snacks och kunde samtidigt beundra Öresundsbron.

Så var det dags att vända kosan norrut igen med ett sista stopp på Restaurang Pumpuset i Borstahuset där en utsökt middag avslutade en trevlig och välorganiserad utfärd i sann Vasanda.

Vasagolfen den 4 juni 2016

Logen Höganäs nr 634 stod som värdar för årets Vasagolf, som ägde rum på Höganäs Golfklubb i Lerberget. Deltagande Vasasyskon från såväl LL Höganäs nr 634 som Kärnan nr 608, Nybyggarna nr 698 och Blå Jungfrun nr 749 samlades i strålande solsken till en stärkande frukost.

O Sy Birgit Olsson slog ut första slaget och invigde därmed årets Vasagolf.

Efter en spännande tävling stod Elisabeth Henriksson, LL 634, som segrare, på andra plats kom Sy Birgitta Nilsson, LL 608, och på tredje plats Br Calle Nilsson, LL 634.

fortsättning på nästa sida

fortsättning från sida 21

då har jag gjort mina åtta år och tackar för all support från Vasa medlemmar i Sverige!

I Sanning och Enighet

Ulf Alderlöf

MSLER-Sverige

fortsättning från föregående sida

På kvällen samlades spelare och andra Vasamedlemmar till prisutdelning och middag på Restaurang Bryggan i Höganäs.

Högtidsmöte den 9 juli 2016

Till årets Sverige-Amerikamöte samlades ett 40-tal Vasamedlemmar, gästande Ordenssyskon var vår DD Br Rolf Hansson och Britt-Marie Elvirson från LL Nybygarna nr 698.

O Sy Birgit Olsson öppnade mötet enligt ritual, gäster infördes och därefter utförde Ceremonimästarna och bitr. Ceremonimästarna en stilfull fanparad.

Prologen till fanorna lästes av Kaplan Sy Elisabeth Henriksson. O Sy Birgit tackade för en väl utförd ceremoni och tackade också Br Leif Larsson för god hjälp med träningen inför fanparaden.

KL Br Hans Bogren berättade om Årets Svenskamerikan, Nils Lofgren, och om festligheterna kring hans utnämning, då hela ensemblen runt Bruce Springsteen deltog för att hylla Nils.

LH Br Lars-Olof Strufve gav oss en intressant redogörelse från utvandringen från Höganäs och om alla de som åkte till Worcester för att arbeta med John Jeppson vid Northonverken

Den vackra ljussläckningsceremonin genomfördes varefter O Sy Birgit avslutade mötet och önskade alla en schön och av-

fortsättning från sida 6

mästaren Lennart Petersson 1992 då vi cyklade i Klippigabergen i Kanada. Därefter var vi vartannat år i Sverige och vartannat i Amerika. Den sista cykelturen höll jag som Storlogeungdomsledare 2005.

Jag hoppas att vi än en gång kan få igång ungdomsarbetet i logerna, så har ni frågor eller förslag får ni gärna höra av er till mig.

I Sanning och Enighet,

Morgan Pålsson

VDM DL 20



kopplande sommar, VO Sy Inger Bengtsson återgäldade önskingen.

Till sprittande toner från Mats Nilssons enmansorkester intog alla sina platser vid de festfina borden. O Sy Birgit hälsade välkomna till bords och VO Sy Inger utbringade kvällens första skål och ett fyrfaldigt leve för HM Konungen. Kungssången sjöngs och därefter serverades kokt lax med tillbehör, glass med jordgubbar och vispgrädde och alla lät sig väl smaka. DM Br Karl-Axel Bengtsson tackade för den goda maten och borden bröts.

När dansen tog vid fylldes golvet snabbt med dansglada Vasasyskon och fortsatte så under resten av kvällen, med kort avbrott för lottdragning, och när vi skiljdes åt var alla överens om att vi som vanligt haft en fantastisk Vasakväll.

LOGEN WESTERVIK nr 679

Logemöte 23.1

Vårt logemöte i januari var ett alldeles speciellt möte. På decembermötet hade fattas beslut om nedläggning av logen men den var inte längre aktuell. Vi hade besök av vår DM Karl- Axel Bengtsson med fru samt MDER Hans Rytterdal med hustru. Tjänstemännen från distriktet informerade vänligt om att fel hade begåtts. Vi såg fram mot en nystart. Den nya styrelsen nominerades och inga invändningar fanns. Vår DD Birgitta Pettersson var ordförande för årsmötet. Verksamhetsberättelser lästes upp av PS och rapporter från KL och LH lästes upp, Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. Alla avgående tjänstemän avtackades med blommor. Kvällen avslutades med en god måltid från restaurang Guldkant.



Vår DD Birgitta Pettersson lämnar ordförandeklubban till vår O Stig Lilja

installationen av de nya tjänstemännen. Installationen utfördes på ett värdigt sätt. Vår LH berättade denna gång om Logen679 Westerviks historia. Det var på dagen nästan 50 år sedan Logen installerades. 1986 var ett krisår för logen. Ett 20tal medlemmar hade gått ur och Logen förklarades vilande en tid. 1987 hölls gravöl men då förklarade sig vår HM Anna Smedberg och hennes make Lars Ringberg sig villiga att driva logen vidare, Efter 30 år var det åter kris. Det stora problemet har varit att besätta tjänstemannaposterna men vi lyckades och nu fortsätter vi arbetet i Logen. De nya tjänstemännen utförde sina uppgifter på ett utmärkt sätt. Vår KL höll ett intressant föredrag om Minna Andersson från Värmland som utvandrade till Amerika och skaffade sig en framtid där. Förtjänsttecken delades ut till Gunnar Lith, Berit Ström och Inger Adolfs-son(25 års medlemskap), Gunilla Öst och Eivor Holmqvist(10 års medlemskap) samt Logens förtjänsttecken till



Logemöte 23/2 Utdelning av förtjänsttecken

Logemöte 20.2

49 logesyskon samlades i Logesalen. Vår DD Birgitta Pettersson med stab skötte



Vår ordförande Stig



Vår förra DD Birgith Fogelström

Birgit Fogelström som varit vår DD i 4 år.

Den nya styrelsen hade beslutat att återbesätta posten som Klubbmästare. Kerstin Allgulander ställer åter upp. Tillsammans med några medhjälpare hade hon åstadkommit en fantastisk måltid med varmrökt lax med tillbehör. Vid detta möte hade vi besök av 13 syskon från Logen 749. Det kändes skönt med deras stöd.



Installationsstaben från logen 749 Blå Jungfrun

Logemöte 19.3

Denna gång var ett elddop för de nya tjänstemännen. I samband med turbulensen i slutet av år 2015 hade många medlemmar lämnat Logen. Det var verkligen fråga om en nystart. Vår KL berättade om fotografen John Andersson som utvandrade till Amerika och



Vår ordförande

där skapade sig en ny framtid. På efterkapitlet berättade vår O Stig Lilja om sitt yrkesverksamma liv som polis. Ett mycket uppskattat föredrag som tog så lång tid att det inte blev tid för dans.

Vår Klubbmästare och hennes medhjälpare hade även detta möte ordnat det lekamliga mycket bra. Det serverades kycklingsallad med två olika såser.



Vår nya klubbmästare Kerstin Allgulander presenteras

.Logemöte 23.4

24 syskon var närvarande. Vår DD Birgitta Pettersson samt hennes make Milton besökte oss.

Vår ordinarie CM var frånvarande och ersattes av VO Olle Klavebäck.

Vår ordinarie KL var frånvarande och ersattes av FDO Gunilla Öst. Hon läste upp ett par brev som hennes mammas bror skrivit. Han utvandrade som ung till Amerika och beskrev mycket inlevelsefullt resan över Atlanten och sin första tid där. Gunilla har originalbrevet kvar och hade översatt det till ett begripligt språk. Till efterkapitlet bjöds vi en mycket välsmakande fisk och skal-



Stig Lilja avtackas av vår kulturledare Bengt Römbö

fortsättning på nästa sida

fortsättning från föregående sida

djurssoppa. Till efterkapitlet lyssnade vi på ett mycket intressant föredrag av Br Tomas Svensson. Han berättade hur han och en god vän för ca 30 år sedan flygluffat till England. Den här kvällen blev det tid till några danser. Nöjda och glade gick vi hem i den sena kvällen. Nu tar vi ledigt från logearbetet under sommaren men kanske ses vi hos familjen Lilja på den årligen återkommande träffen Vasastafven.



Vår VO Olof Klavebäck

Nationaldagsfirande 6.6

Några syskon samlades vid Spötorget 14.45. Med Gunnebo Musikkår i spetsen gick vi sedan efter Vasafanan till Stadsparken där firandet inleddes. Några ytterligare syskon anslöt. Ett högtidligt och fint firande med de vanliga attributen körsång, tal och belöningar av olika slag.

Lena Folckner LH



Ett vackert dukat bord inför aprilmötet



Kvällens föredragshållare Tomas Svensson

Glöm inte att sätta in en julhälsning i VasaNytt! Kostnad 50:- per hälsning. Inbetalning på DL:s BG-nummer 360-1549, senast den 10 november..

LOGEN NYBYGGARNA nr 698

Högtidsmöte med reception hos logen nybyggarna nr 698

4 februari 2016

Det kom 63 syskon, förutom från vår egen loge var det gäster från logen 634 Höganäs och logen Klockan 747 Örkelljunga

Under mötet utdelades tjugofemårsmärken till sy Anita och br Per-Olle Ekberg.

Dessa båda har under tjugotre av dessa år varit tjänstemän i olika befattningar.

Tioårsmärket utdelades till sy Bodil och br Stig Olofsson

Två nya syskon, Lena och Leif Linde, in-
togs.

Blommor utdelades till avgående styrelsemedlemmar och avtackades av O br Mats Holmberg.



Nya syskon och ny styrelse.

Utöver ritualenlig dagordning installerades nya tjänstemän som ska arbeta för logens bästa under 2016. Dessa invigdes på ett mycket kunnigt och värdigt sätt av DD br Sven Olov Stigsson med stab från logen Klockan 747.

Efterkapitel:

Efter att platserna vid det festligt dukade bordet blev intagna serverades en riktigt god måltid.

Bankettens första skål utbringades för vår högste beskyddare, kung Karl XVI Gustav, sedan hölls det sedvanliga tal och skålar, det var en som vanligt, mycket fin och trevlig måltid i goda vänners lag.

Kaffe serverades, Det såldes lotter, vinstbordet var riktigt stort,

Kvällens dansorkester, Åke speleman spelade upp till dans

Det blev en massa småprat, dans och en lång och mycket trevlig kväll i sann vasaanda.

Göte S



Berättaren br Hans Åke förbereder sig.

4 mars

Logen nybyggarna 689 hade denna kväll logemöte. Kvällens tema var kulturafton.

58 syskon kom, förutom logens egna var där syskon från logerna Höganäs 634 och Klockan 747.



Glada kinesyskon, sy Karin o br Gunnar.

Efterkapitlet var Kinainspirerat, skapat av en duktig arrangörsgрупп.

Vi kom till en mycket vackert smyckad matsal, på bordet fanns kinesiskt konsthandverk, bordsplaceringarna var tagna från kinesiska årstecken, framför varje kuvert fanns en liten kaka (fortune teller) med förutsägelse om framtiden för personen som satt där. Maten som serverades var, ja, du gissade rätt, kinesisk gryta. Den var god men smakade nog lite annorlunda!



Delar av arrangörsgруппen.

Br Hans Åke gick runt kring bordet och berättade vad det var för olika saker som var bordsprydnader, det fanns bland annat en glasflaska som målats på insidan - av en konstnär som hade haft penseln i munnen. Min tanke var, hur kunde denne konstnär vara tyst under tiden?

Efter maten serverades det grönt te med en god kaka. Kakan var dock inte kinesisk, den kan man nog köpa på närmaste konditori. Teet var nog så nära kinesiskt, man kunde komma.

Br Hans Åke berättade och visade bilder om sin tid i Kina, om hur snabbt utvecklingen gick, bland annat om byggnader, motorvägar och bilar men att många kineser fortfarande levde som förr i tiden.

fortsättning på nästa sida

fortsättning från föregående sida

Det var en intressant berättelse av duktigt berättare, men, vad fort tiden går i trevligt sällskap Kvällens lotteri, vinstbordet var stort och innehöll en hel del äkta kinesiska prydnadsföremål

Kvällens arrangörsgrupp togs fram av br O Mats de avtackades och fick en stor och kraftig applåd.

Göte S

Vårfest Logen Nybyggarna 698 lördagen 9 april

Logen har aldrig varit så välbesökt. Bland syskonskaran fanns 4 personer från klockan 747,

21 personer från logen Höganäs 634 och 2 personer från Ronneby, logen 630.

Med egna syskon blev det över 80 personer! Det var riktigt packat i logesalen under mötet



Många skärpta byssnare.

Efterkapitel

Kvällen hade lite amerikanska förtecken, bordsplacering till varje bord var en stat i USA.

I inbjudan till mötet rekommenderades att deltagarna skulle ha amerikanska attribut, och ett antal olika amerikanska slipsar syntes.

Middagen började med en riktigt vällagad baconlindad kycklingfilé med dragonsås, sallad och klyftpotatis. Därefter bjöds det kaffe med gudomligt god hembakt rulltårta. Mums!

Matsalen var full, stämningen hög och underhållningen var av toppklass, först lite musik. Ett par, hon sjöng och han kompede på gitarr. Det bjöds på musik som passade oss alla, tjejen som sjöng började med Povel Ramels "underbart är kort" och låtarna som hon fortsatte med hade samma mjuka sköna takt och text.



Fantastisk sångerska!

Sedan kom Washington ambassadören Jonas Hafström och talade om sin tid i USA. Om hur han upplevt Amerika och dess innevånare, han berömde den amerikanska utbildningen, som gett utslag på antalet nobelpris, och han berättade om hur det gick till när president Obama bjöds in till Sverige och mycket mera. Han höll därpå en välbehövlig paus, När han pausade återkom musiken, lite annorlunda musikval denna del, jag tyckte att det var mycket bra Duon avtackades med stående ovationer!

Ambassadören återkom och pratade en lång stund om presidentvalet i USA och svarade på en del frågor Men på en direkt fråga om namnet på nästa president kunde han inte ge direkt besked.

Jonas avtackades med en lång applåd. Därefter flyttade vi från matsalen och in i salongen och visst är det skönt att få röra på benen lite! Alla pratade med alla, och än en gång besannades uttrycket, ju roligare man har desto fortare går tiden!



Jonas Hafström.

Det blev dags för lottdragning, det visade sig snabbt att undertecknad köpt fel lotter men det blev i alla fall många glada vinnare. Br Jan hade dragning på vårt reselotteri, och även här blev det många glada vinnare.

Kvällen slutade alldeles för fort och man anade att folk skulle kunna hålla på en god stund till, precis som ett vasamöte ska sluta!

Göte S



Ambassadör.

LOGEN CARL von LINNÉ nr 678



Stina Algotsson tackas av O Catherine.

Logen Carl von Linné gästades på höstens första möte av sin nyutnämnda DD Monica Jernetz från Calmare Nyckel Nr 628 och Magnus Jernetz Gustavsson från samma loge. Vår MM Anders von Schedvin beredde oss en musikalisk överraskning vid intåget i logesalen; vi fick lyssna på en jazzinspelning på vaxrulle från 1896. Det var imponerande!

På efterkapitlet fick vi veta allt som är värt att veta om kafferepets historia. Matkonsulent, författare m.m. Stina Algotssons berättelse fick igenkännande genklang hos publiken. Kringlors många olika fasoner och smaker, historien bakom sju sorters kakor, vikten av gott kaffe och angenäm dukning – en svensk kulturhistoria med djup folklig förankring, som kanske är föregångare till den svenska fika-kulturen. /GN



The winner takes it all – bordet som tog hem alla vinsterna i lotteriet.



Deltagarna på tjänstemannakonferensen i Ljungby den 24-25 augusti 2016.
Foto Bo Västerstjärna.



Glöm inte att sätta in en julkhälsning i VasaNytt! Kostnad 50:- per hälsning.
Inbetalning på DL:s BG-nummer 360-1549, senast den 10 november.

VASA NYTT

September 2016, Årgång 50. Ansv. utgiv.: Karl-Axel Bengtsson, DM.

Redaktör: Catherine Bringselius Nilsson och Göran Nilsson.

Skicka material för publicering i juninumret till:

email: vasanytt@vasaorden.se eller

Catherine Bringselius Nilsson, Elleholmsvägen 21, 352 43, Växjö,
vidare upplysningar finns på sidan 2.

