

VASA

nr 2 årgång 54



NYTT

juni 2020



Nu är allting släckt och nedstängt.

VASA ORDEN AV AMERIKA

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation



Vasa-Vänner!

Styrelsen består av:

Ordförande: Br Åke Mellnert

Sekreterare: Sy Ingrid Cannerhagen

Kassör: Br Bengt Hammargren

Ledamot: Br Knut Rosenkvist

Ledamot: Br Bengt-Arne Åstradsson



Vi i styrelsen hoppas att alla vill stödja vårt arbete i Vasa Support Club.

För medlemsavgifter – gratulationer – kondoleanser och gåvor är vårt Plusgironummer 105 68 42 – 6.

Med Vasahälsningar
I Sanning och Enighet

Åke Mellnert

Ordförande



Vasa -Arkivets Stödförening

Stödorganisation inom DL Södra Sverige nr 20 för
Vasa Order of America National Archives,
Bishop Hill, Illinois, USA
Postgiro 73 27 09-1



Bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening

Arkivet utför en betydelsefull gärning genom att samla, dokumentera och bevara svensk-amerikansk kulturhistoria.

Årsavgift: 50 kr, livstidsmedlem: 700 kr. Inbetalning: Bankgiro: 701-0283

Tänk även på Vasa-Arkivets Minnesfond vid kondoleanser

**Kontakt: Berit Bogren, Storgatan 80,
263 31 HÖGANÄS, tel: 042-33 34 97**

berit.hans@bogren.com

REDAKTIONELLT

Manusstopp för nästa nummer av **VASA NYTT** är den **25 augusti 2020**.

Skicka gärna in ditt material under hela perioden fram till manusstopp!

Material till kommande nummer sänds till Catherine Bringselius Nilsson eller Göran Nilsson, adresser finns på sista sidan. **Det bästa sättet** att sända materialet på är via e-post. **OBS!** Se artikeln om hur du skall gå till väga i Vasa-Nytt nr 3 2019, sid 27.

Och sidan 27 i detta nummer. **Det är viktigt att du skiljer text och bilder åt!**

Foto på framsidan: LL Blå Jungfrun nr 749

DISTRIKTS- MÄSTAREN



ORDENSSYSKON!

Vilket slut på vårterminen det blev i år. En del loger hann med sina logemöten i mars innan nedstängning av verksamheterna fick full fart.

Av den information som jag erhållit så var det ingen av våra loger som hade någon sammankomst i april.

Tyvärr så har myndigheternas rekommendationer inneburet att flera av våra logers sommararrangemang blivit inställda vilket är mycket tråkigt för såväl logen som för alla som tänkt göra ett besök på något av dessa trevliga arrangemangen. Tyvärr så var det även en av våra loger som inte fick genomfört installationen av årets tjänstemän.

Vi får alla hoppas på att våra myndigheter låter oss starta höstterminen i sedvanlig ordning.

När detta skrivs vet vi ännu inte om den planerade tjänstemannakonferensen i augusti kan bli av eller inte.

ER kommer att ta beslut om detta i slutet av juli månad. Beslutet kommer därefter omedelbart att lämnas till våra loger och alla som anmält deltagande.

Tyvärr så finns det några loger som valt att inte sända några tjänstemän till konferensen. Det är både synd och beklagligt att man inte låter nya och tilltänkta tjänstemän få del av den information som ges från

Distriktstjänstemännen utan man tror att man på hemmaplan kan göra allt rätt och riktigt utan utbildning. Detta har vid flera tillfällen visat sig inte fungera så bra.

Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer så kan vi förhoppningsvis alla mötas igen till hösten i våra respektive loger.

Förresten varför inte också planera in ett besök hos någon annan loge som omväxling.

När vi nu alla sitter i mer eller mindre i karantän, varför inte börja tänka på någon eller några motioner till det kommande Distriktsmötet i maj 2021. Vi behöver motioner som kan föra vårt Distrikt och Orden framåt. Alla förslag på motioner skall alltid behandlas i logen innan de sänds in till Distriktslogens sekreterare. Motioner skall vara vår DS tillhanda senast 31 december.

Med bästa Vasahälsningar

I Sanning och Enighet

Olle Wickström

DM

VAR RÄDDA OM ER

HÅLL AVSTÅND

OCH

FÖLJ MYNDIGHETERNAS
REKOMMENDATIONER

VICE DISTRIKTS- MÄSTAREN



Ordenssyskon!

Vad jag har förstått så kommer detta nummer av Vasanytt att bli ett väldigt tunt nummer, kanske inte så konstigt då Vasanytt brukar vara fullt av bilder och berättelser om vad som hänt ute i logerna.

Så är det inte nu. Jag tittade i förra numret av Vasanytt som kom ut i februari och inte ett ord om Covid-19 kunde jag hitta, utan det sprudlade av framtidstro och önskingar om en god fortsättning på det nya året. Coronaviruset var då bara en märklig historia från Kina och ingen kunde väl tro att det skulle drabba oss och världen på det här viset.

Först i mars började vi ana och det började pratas om Corona-hälsningar och att inte ta i hand. Handsprit dök upp överallt och blev snabbt en bristvara.

Jag som driver en butik som säljer industri-förnödenheter (kallades förut järnhandel) har verkligen varit med om något som jag inte upplevt under 35 år i branschen. Det första som blev en bristvara var munskydd folk jagade dem för att ha på sig på flygplanet när de skulle resa på semester sen blev det toalettpapper, handsprit, engångshandskar och nu det senaste pappershanddukar. Det är inte så konstigt då allt material först och främst levereras till vården.

Personalen har kämpat med att hjälpa kunder att få tag på de här produkterna och det har levererats pallvis med handsprit till

kommuner och företag med många anställda. Att handsprit var en bristvara visade sig snabbt genom alla lycksökare som hörde av sig och ville sälja sådant som de på ett eller annat sätt kommit över. Rekordet för handsprit var en skojare som ville sälja för 895 kronor litern plus moms när normalt försäljningspris är 160 kronor inklusive moms.

Det är intressant vad en sådan här händelse gör med människor, vissa tar alla chanser att tjäna pengar och andra blir hjältar när de kämpar inom vården eller jobbar ideellt med att handla till personer som bör hålla sig isolerade.

Nu har läget börjat att normaliseras i vår bransch och just nu är det bara engångshanddukar som inte går att få tag på. Dock varnas det för att handspriten åter ska bli en bristvara. Men nu börjar nästa fas, allt det som var på väg hit från Asien innan det här bröt ut, så nu börjar det att bli brist på vissa verktyg, fästelement och elhandmaskiner.

Det visar sig nu tydligt att det var ett stort misstag att lägga ut tillverkningen till Kina och andra lågprisländer, vi blir så sårbara när ett litet virus bestämmer sig för att slå ut en hel värld. Det kommer nog att bli anorlunda när det här är över.

Jag hoppas verkligen att vi snart ser en ljusning i mörkret och jag tycker att det börja bli lite positivare siffror när man lyssnar på folkhälsomyndighetens dagliga rapporter. Frågan är bara hur och när vi kan komma igång igen i våra loger.

Något som jag upplevt som positivt är hur våra medlemmar saknar att träffas i vårt ordenssällskap och kanske när det här är över inser vi hur mycket vi uppskattar Vasaorden och gör allt för att värna om dess

existens och förstå att om vi vill ha det så, då får det kosta lite också.

Med en önskan till er alla om en riktigt fin och frisk sommar.

Mats Holmberg /VDM

FÖRE DETTA DISTRIKTS- MÄSTAREN



Kära Vasasyskon!

"Now, I miss seeing my own lodge brothers and sisters. No Vasa hugs lately". Så skrev Storlogesekreteraren, *Grand Secretary Joanie Graham*, i ett mejl till mig för en tid sedan. Det stämmer väl in på oss Vasamedlemmar i Sverige också. Visst saknar även vi våra logesyskon och Vasakramar! Coronaviruset har tagit plats och lagt sordin på djupt mänskliga sätt att träffas och umgås. Inte minst vårens Vasamöten fick ett snöpligt slut.

Vasarelaterade möten planerade under sommaren har också fått inställas. Så även evenemanget Årets Svensk-Amerikan (ÅSA). En bra kandidat är framröstad. Det är konfidentiellt tills pressreleasen går ut. All osäkerhet har gjort att vi avvaktat med att gå ut med nyheten. Årets Svensk-Amerikan brukar annars presenteras i VasaNytt nr 2. Så snart tillfälle ges kommer jag att informera om Årets Svensk-Amerikan samt verkställa planerna för ÅSA-firandet.

Som ordförande i Nomineringskommittén vill jag uppmärksamma alla Vasamedlemmar på att blankett och instruktioner har sänts till alla loger med inbjudan att in-

komma med förslag på kandidater till Exekutiva Rådet 2021-2023.

*"Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
Det är ljus över stränder och näs
Och omkring står den härliga skogen grön
Bakom ängarnas gungande gräs."*

/Gustaf Fröding

Sommaren är lika ljuv och vacker som alltid vid denna tid, även om allt runtom kring oss är anorlunda. Tillåt dig att likt poeten ta in naturens underbara skönhet och *"drick sol och doft, ty dagen den är din"* (strof ur Nu grönskar det i dalens famn)

Med önskan om en lugn och skön sommar!

Catherine Bringselius Nilsson

DHM/FDM

DISTRIKTS- SEKRETER- AREN



Ordenssyskon!

Coronan har satt verksamheten på "sparlåga" och planering pågår inför tjänstemannakonferensen den 22-23 augusti i Ljungby. Men om den går att genomföra, vet vi inte än. I samband med konferensen så tänker vi uppdatera pärmen "Handbok för tjänstemän". Dessa pärmar finns hos ordförande och PS i logerna samt DD och DHM. Logerna uppmanas att se till att pärmarna kommer till Ljungby. Programhäftet för hösten 2020 och våren 2021 kommer också att fördelas ut till

logerna vid konferensen. VDS Br Claes kommer att sköta PS-utbildningen, om den blir av.

Inom DL 20 finns för närvarande 490 "vasahem" och 12 av dessa "vasahem" har anmält sig för digitalt utskick av denna tidning. Finanskommitténs förväntningar har därmed gått fel med ett stort underskott som följd. Den som önskar gå över till digitalt utskick av Vasa Nytt kan anmäla detta till mig genom att maila till ds@vasaorden.se.

Önskar er alla en trevlig sommar och kom ihåg att hålla avståndet.

I Sanning och Enighet

Bo Västerstjärna / DS

DISTRIKTS- KASSÖREN



Ordenssyskon!

I dessa tider när vi inte träffas fysiskt har jag en liten sak som gått ut till alla PS men vi har inte träffat på rätt person ännu. Passar på att göra denna efterlysning igen i förhoppning om att lyckas.

Till Vasa Arkivets Stödförening har det inkommit en betalning för livstidsmedlemskap på 700:- under mars månad.

Tyvärr saknas avsändare eller namn som det ska gälla för och detta innebär att det inte kan registreras eller att något tack kan skickas ut till vederbörande.

Finns det någon som känner igen sig som gjort egen inbetalning eller för någon, så

hör av er med detaljerna runt betalningen och vilken dag det gjordes så vi kan registrera rätt person.

På agendan finns nu tjänstemannakonferensen i slutet av sommaren, men till dess får vi hoppas på bra väder så vi kommer ut i naturen om inget annat. Glöm inte att utnyttja Skype och Facetime för trevliga kontakter.

Stort tack på förhand och ta hand om er tills vi möts.

Bengt Åberg

DISTRIKTSKASSÖR

Mail: dk@vasaorden.se

DISTRIKTS- KULTUR- LEDAREN



Vasasyskon!

Det är en märklig tid vi lever i. Jag saknar våra möten med de trevliga efterkapitlen.

Vi får hålla ut och göra det bästa av situationen. Jag ägnar tiden åt att släktforska, skriva artiklar till hembygdsföreningars årsböcker, vara ute i skog och mark tillsammans med Jan-Erik, vi brukar gå en slinga i trollabackarna på c:a 5,2 kilometer. Vi skall vara glada att vi lever i denna tid med telefon, mejl och Skype så vi kan hålla kontakten med våra nära och kära. Tanken går till epidemier som spanska sjukan, asiaten och Hongkong då kommunikationen inte var så utbyggd. Jag vet att vi är duktiga på att hålla kontakt med våra vasasyskon, men jag vill ändå slå ett slag för att ta tele-

fonen och slå en signal till vasasyskon, det är uppskattat. Min förhoppning är att det kommer något positivt ur den här tiden, som att vi kommer att vara mer rädda om och ta vara på varandra, en tanke slog mig att folk kanske tycker det är trevligt att vara tillsammans, så där har vi en möjlighet att få nya medlemmar. Till slut vill jag önska alla vasasyskon en skön sommar, så ses vi till hösten.

I sanning och enighet.

Eva Newin / DKL

MSLER Sverige



Kära Vasavänner.

När jag skriver dessa rader 3 april är tiden verkligen ur led. Vi är alla påverkade av Coronaviruset eller Covid-19.

Själv tänker jag njuta av våren och vår fantastiska natur. Vi har också skaffat oss en hundvalp som nu är 9 veckor. Hon är en Labrador tik och Einar har denna gången tagit allt nattvak. Då barnen var små var han pga. arbetet sällan hemma. Jag är pensionär sedan 2 år men är inne och jobbar extra i vården nu när många är frånvarande.

Storlogens ER skulle ha sitt möte i Arizona 15-17 april vilket är inställt. När möte kommer att hållas är oviss i dagsläget. Nästa storlogemöte kommer att hållas i Philadelphia juli 2022.

Alla loger har ställt in sina kommande möten. Det är kusligt tomt i min och Einars

agenda som annars brukar vara välfylld. Vi får alla göra det bästa av situationen och vara glada om vi kan få vara friska.

Jag har fått frågor angående Storlogesekretärer Joanie Grahams artikel om uppdatering av arbetsordningen efter storlogemötet 2018.

Storlogemötet tog beslut som skulle göra logerna i USA och Canada mer välkomnande för nya medlemmar och besökare. I USA kan alla gäster och blivande medlemmar vara med på logemöten. Recipiender sitter med under hela mötet och man har gjort en förenklad reception.

Delegaterna från Sverige röstade mot dessa beslut.

Sverige berörs inte av detta då vi har en egen Arbetsordning som är gemensam för DL 19 och 20.

Sedan jag tillträdde som MSLER har jag haft möjlighet att besöka flera loger i både DL 19 och 20. Alltid lika givande att komma ut i våra loger och träffa er, Jag är imponerad över det engagemang som ni har för vår Orden och för medlemmar emellan. Ett stort arbete görs för att stärka vår Orden genom att ta emot nya medlemmar. Jag har skickat ut många medlemskit, vilket är oerhört glädjande och jag hoppas att denna positiva trend ska fortsätta. Jag har också haft möjlighet att besöka många loger då de haft reception. Vi får nu inte tappa bort de som visat intresse för våra loger under dessa Coronatider. Jag hoppas att vi kan bjuda in dem till kommande kräftsvisor och höstens möten.

Önskar er alla en god hälsa och en fin sommar.

I Sanning & Enighet

Connie Grön

MSLER för Sverige

SLKL Sverige



Vitsippor, blåsippor, gulsippor, svavelsippor, mosippor, back-sippor uti backarna står och säger ”att nu är det vår”. Jag tycker att de vita har blommat mer rikligt i år än tidigare.

Naturen inbjuder alla oavsett om vi är 70-plussare eller inte till att vandra omkring i vår vackra natur.

En vacker solig dag i maj gjorde min man Göte och jag en utflykt till Virestad och Stenbrohult, som ligger norr om Älmhult. Bland annat besökte vi Råshult, där Carl von Linné föddes år 1707 i det dåvarande komministerbostället. Råshult är numera ett kulturresevat. Ett besök där kan verkligen rekommenderas. Här finns olika markerade stigar genom ängar och betesmarker och förbi små åkerlyckor som sköts som på 1700-talet, med intressanta växter att upptäcka. Ta gärna med en informationsbroschyr på vandringen. I ett av husen finns ett hembygdsmuseum. I anslutning till gårdens byggnader finns en kålgård, med grönsaker och andra kulturväxter och en humlegård. Det finns också ett mysigt café.

På kyrkogården i Stenbrohult finns en staty föreställande en ung Carl (Carolus) Linnæus, som han hette före adlandet.

I Virestads stora 1800-talskyrka (modell ”Tegnérlada”) finns en av Sveriges allra största altartavlor, målad av socknens egen son Pehr Hörberg som föddes vid mitten av 1700-talet. Han har målat ett stort an-

tal altartavlor; de flesta finns i Småland och Östergötland.

En känd utvandrare från Virestads socken var Ragnar Benson, som lämnade Sverige i början av 1900-talet och blev storbyggmästare i Chicago.

Vasasyskon!

Ha det så bra i sommar och njut av vårt lands underbara natur och intressanta kultur. Det finns mycket att upptäcka på nära håll.

Var rädda om er!

I Sanning och Enighet

Maureen Bengtsson

SLKL-Sverige



Mosippa.

MDER

Ordenssyskon!

Vilken vår det blev i år. Vädret har det varit lite si och så med, blåsigt och kallt. När

inläggen i förra numret av VASA NYTT skrevs, såg vi fram mot en skön och härlig vår-sommar. Maj månad brukar ju kunna vara ganska härlig, men hittills har det varit kallt och blåsigt.



Men, detta är ju egentligen ingenting mot vad vi nu har drabbats av i och med denna Coronapandemi. Vasaordens medlemmar tillhör ju till större delen den s.k. riskgruppen. Jag hoppas att alla Vasasyskon har hörsammat och tagit del av de rekommendationer som myndigheterna har utfärdat så vi kan hoppas på att ses efter att detta är överspelat. När detta blir, är det ingen som hittills har kunnat svara på.

E-handla är något som vi aldrig skulle göra, men detta gör vi nu och det fungerar alldeles utmärkt. Vi tycker nästan vi får bättre varor, än när vi själva plockar i affären.

Motionen får vi genom att ta långa promenader i vår härliga Brunnspark här i Ronneby.

LOGEN SKÅNE nr 570 Malmö

Logemöte fredagen den 13 mars 2020.

Coronaviruset breder ut sig i samhället och för att minimera risken för smitta, avstod vi från närkontakt som kramar och handhälsningar.

Ordförande Sy Marie Wickström hälsade oss varmt välkomna till årets tredje möte. Ett speciellt välkomnande till revisor i DL 20 Sy Yvonne Sölvinger och ordförande i Logen Calmare Nyckel Nr 628 Br Ole Torffvit.

Ceremonimästarna iordningställde salen för Reception. Ritualenligt intogs Marianne Bengtsson som ny medlem i Logen Skåne Nr 570. Vi bildade en syskonring och hälsade henne VÄLKOMMEN.

Som Kulturledare rapporterade jag från de nyhetsbrev som hade inkommit. Jag nämnde också att många loger hade meddelat att de ställer in sina möten med anledningen

Vi kan bara hoppas på att Coronan ger med sig så vi kan komma igång med Vasa-mötena i höst, men jag får tillägga att det ser lite mörkt ut. Tjänstemannakonferensen i slutet av augusti ligger illa till med tanke på vad våra myndigheter anser om framtiden.

Vi får se framtiden an och hoppas på det bästa. Det gäller att vi är försiktiga och noga följer vad myndigheterna rekommenderar.

Ta väl hand om Er!

Sy Ingrid och jag hälsar och önskar trots allt En Härlig Sommar till alla vasasyskon

Hans-Åke Rytterdahl / MDER

av Coronaviruset.

CM-paret ledde uttåget ur logesalen till tonerna av Radetzky March, Op. 228 – Johan Strauss II.

Efter lite mingel med lotteriförsäljning och utdelningen av bordsbiljetter, var det tid att inta matsalen. Borden i matsalen var dekorerade med vackert blommande forsythia och blommiga servetter pryddes tallrikarna. Bordplaceringen var också på blomstertema. Menyn bestod av sesamstekt laxfilé med sås på färsk ingefära och kokt potatis. Till kaffet bjöds det på en delikat hembakad kaka som Sy Lena Ovelius Bergman hade gjort.

En representant från Diabetesförbundet skulle haft en föreläsning för oss, men meddelat förhinder. Då vi visste att Br Ole Torffvit skulle komma till vårt möte, blev han tillfrågad som föredragshållare. Br Ole Torffvit som är specialist i ämnet diabetes, höll en uppskattad föreläsning som gav oss mycket att fundera på. Vi tackade med



varma applåder och Br Sivert överlämnade en drickbar gåva.

Kvällen avslutades med lottdragningar i gruppens lotteri och medlemslotteriet. Jag brukar ha tur men inte denna gång.

Tack alla för en minnesvärd Vasakväll.

/Bo Västerstjärna Kulturledare

(Det finns mer att läsa på sidorna 26-27!)



LOGEN KÄRNAN nr 608 Helsingborg

Logemötena i mars och april beslöts att ställas in p.g.a. Coronapandemin.

Så blev det också för vår planerade Gökotta med utfärd på Kristi Himmelfärds dag. Traditionen bröts att besöka generalrepetitionen på Fredrikdalsteatern i juni. Alla föreställningar har flyttats till 2021. Det har alltså varit en annorlunda vår.

Positivt är att vår PS sy Jeanette Croona försett oss med all information som kommit till logen. Vår O sy Monica Fahlström har också skickat ut ett par uppmuntrande ordf. brev. Det skapar en fin samhörighet inom logen.

Nu ser vi alla fram emot att det åter går

att hålla logemöten i vanlig ordning i höst. Första logemötet den 12 sept. blir det efterkapitel med "Brödernas afton" eftersom den kommit långt i planeringen i våras. Logemötet den 10 oktober återgår till ordningen att ha efterkapitel med "Systrarnas afton".

Nu ser vi alla fram emot att kunna njuta av vår vackra natur och göra små utflykter och kunna träffa barn, barnbarn och vänner i små grupper.

Logen Kärnan önskar En Skön Sommar!

/ LH Eivor Höörgren

LOGEN CHRISTIAN nr 617 Kristianstad

Lite information från Logen Christian nr 617 våren 2020.

Ja, vilken märklig situation vi alla har hamnat i, inte bara i logen utan hela världen har drabbats.

Inte kunde vi väl ana att ett litet virus som Corona skulle kunna ställa till det på detta fruktansvärda sätt.

Vi hann precis med att genomföra vårt Högtidsmöte i februari, med installation av nya tjänstemän under ledning av vår DD Leif Svensson med stab från logen Klockan nr 747. Om detta berättade jag i vårt förra Vasa nummer.

Våra logemöten i mars och april blev inställda pga detta virus. Klokt beslut. Vi vill ju vara försiktiga och är rädda om varandra.

Men såklart vill vi hålla ihop vår loge och fortsätta med den goda gemenskap som vi har i logen Christian nr 617.

Därför kom idén upp att starta en "gym-pagrupp" tillsammans med programmet i TV 1, "Gympa med Sophia", varje vardag kl 9.10.



Denna idé har slagit väldigt väl ut och just nu är inte enbart egna logemedlemmar "med i gympagruppen", utan även medlemmar från andra loger deltagar. Vi gör våra övningar var och en hemma hos sig och efter bästa förmåga.

Men gemenskapen känns och vi smsar och mailar varandra ofta och ger varandra roliga kommentarer och tillrop. Helt fantastiskt!

En dag fick jag ett ljuvligt brev från en av systrarna, Elna Giertz.

Hon hade målat av mig i akvarell, så som hon tänker sig, att det ser ut hemma hos mig, från det jag stiger upp, sätter på TVn och sedan utför de rörelser som vår ledare i TV lotsar oss igenom. Helt underbart! Tack Elna!



Våra gympapass kommer att fortsätta och gemenskapen och sammanhållningen håller vi hårt i.

**Allt kommer
att bli bra**



Givetvis hoppas vi alla, att Corona Pandomin dämpas, samt att vi alla får förbli friska, så att vi på nytt vågar träffas igen. Därför presenterar jag här logen Christian nr 617s Efterkapitels program för ht 2020.

Logen Christian nr 617, lördag den 22 augusti.

Som vanligt samlas vi först i logesalen, denna gång redan kl 13.00 för ett kort logemöte.

Därefter åker vi alla till Åhus Vingård, strax utanför Åhus, där vi kommer att bli guidade runt i vingården, äter vår egen medhavda matsäck samt får vara med om att se tillverkning av vin samt smaka på ett par av Vingårdens mest berömda viner.



När vi är klara med detta, åker vi vidare hem till Sy Gunnel o Br Nils-Olof Olsson i Åhus, där de bjuder på kaffe och tårta och kanske någon överraskning. Trädgårdsfest om vädret tillåter, i annat fall i tält eller inomhus.



Logen Christian nr 617, lördag den 26 september.

Vi startar kl 17.00 i logesalen. Vårt Efterkapitel denna kväll kommer att gå i musikens tecken.

Hjärtligt Välkomna till ett härligt Efterkapitel med mycket musik

Kristina från Duvemåla
Lördag den 26 september 2020

"Hemma, var ligger det nånstans?"

Texten är hämtad från en av sångerna ur Kristina från Duvemåla vars innebörd är lika aktuell idag, på grund av flyktingsituationen, som då när drygt 1 miljon människor lämnade Sverige för en förhoppningsvis bättre framtid långt, långt hemifrån.

Två av alla dessa utvandrare var min farfars föräldrar och jag som alltid älskat musikaler kommer att tillsammans med Rune Lindqvist vid flygeln framföra sånger från Kristina från Duvemåla och berätta deras historia. En berättelse om kärlek, om drivkraft och om en oerhörd hemlängtan.

Christina Lind Halldén

Christina Lind Halldén och hennes två musiker kommer att framföra sånger från denna musikal samt berätta om två av sina släktingar, som utvandrade till Amerika och om deras historia.

CMA Sy Gunnel Olsson

Logen Christian nr 617, lördag den 24 oktober.

Denna kväll firar vi Högtidsmöte kl 16.00 med start i logesalen. Under vårt Efterkapitel kommer ni verkligen att få användning av era skrattemuskler. Vi utlovar en fantastisk afton.

Hjärtligt Välkomna

till en underhållande kväll på Logen Christian nr 617

Lördagen den 24 oktober 2020

TV-/Radioprofilen och Kommunpolitikern

Niklas Larsson från Osby

kommer att ta oss med

"I Kungliga Spår",

då han i ord och bild och med glimten i ögat berättar om spännande möten med våra Kungligheter.



CMA Sy Gunnel Olsson



Logen Christian nr 617, lördag den 28 november.

Nu är vi redan i slutet på november och det har blivit dags att få fira Logen Christians **JULFEST** i en vackert smyckad festsal.

Vi startar kl 17.00 med lite glöggmingel. Därefter genomför vi vårt sedvanliga logemöte i logesalen. Sedan kommer vi att kunna sätta oss till bords och få njuta av ett fantastiskt framdukat julbord, med allt vad det innebär.

Klart att det kommer att bli underhållning också, precis som det brukar. Lucia kommer på besök, vi pratar jultraditioner, läser självklart juldikter och sjunger julsånger till ackompanjering av gitarr- o dragspelsmusik.

Vi Välkomnar er till en härligt "julig kväll" i god Vasa-gemenskap.



"Det bästa med julen varje år, det är inte godis och det man får. Det är att på julen man verkligen känner, man vill va 'tillsammans och trivas som vänner."

CMA Sy Gunnel Olsson

Logen Christian nr 617 firar 2:Advent Söndag den 6 december

Detta året firar vi gemensam kyrkosöndag, 2:a Advent i Åhus kyrka kl 11.00.



Att det blir 2:Advent i år beror på, att vi har julfest lördagen den 28 nov och då skulle det bli tigt att fira 1:a Advent dagen efter, den 29 nov.

Hjärtligt Välkomna till Åhus gamla vackra nyrenoverade kyrka från slutet av 1100-talet, där någon av församlingens präster och duktiga körer kommer att medverka.

Efter gudstjänsten bjuder Sy Gunnel o Br Nils Olof Olsson alla Vasa syskonen på Adventskaffe m tilltugg i sitt hem i Åhus.

En härlig avslutning på ett litet annorlunda Vasa år 2020.

Hjärtligt Välkomna!



CMA Sy Gunnel Olsson

LOGEN SMÅLAND nr 618 Jönköping

Vår loge höll årets andra **logemöte den 29 februari**. Två tjänstemän efterinstallerades i sina ämbeten för år 2020. KL Maureen Bengtsson framförde hälsningar från vänloger i USA. Från North Star Lodge nr 106 hade ett Alla hjärtansdagkort kommit. KL berättade om skottdagen som har betraktats som en otursdag (andra otursdagar är fredag den 13:e och Tykobrahedagarna). I 1800-talets borgerliga Sverige ansågs denna dag också vara upp och nervända dagen då ogifta kvinnor bjöd in till bal. Denna dag fick också kvinnor fria. Till Peter Katts dag den 22 februari har väderförutsägelser knutits som tecken på att våren nalkas. LH br Bo Ahlsgård läste Utvandrarens visa av den svenske poeten Wilhelm von Braun. Som avslutning spelades filmmusik ur Simon och ekarna av Annette Focks.



Bo Ahlsgård presenterar Tore Sand, kvällens föredragshållare.

Till efterkapitlet anslöt gäster. Tore Sand från Eksjö berättade om svenska emigranter och svenskätlingar i USA med rötter på höglandet och andra ställen i Småland. Bland dem fanns några med ledande poster inom USA:s krigsmakt, något som nog inte är så väl känt i Sverige idag. Han visade också intressant litteratur och föremål med anknytning till emigrationen. Efter

detta trevliga föredrag var det dags för lotteridragning med många lyckliga vinnare innan det var dags att bryta upp för denna gång.



Vårt nästa logemöte blir den 19 september. Rubrik för kvällen blir Det glada sextiotalet. Detta ser vi verkligen fram mot efter att inte kunnat träffas under hela våren.

Maureen Bengtsson /KL

LOGEN TOMELILLA nr 631 Tomelilla

Några blickar bakåt och framåt.

Den rådande pandemin Covid-19 satte stopp på vårt högtidsmöte i mars där våra nya tjänstemän skulle installeras. Hos oss var det inte mindre än 11 nya tjänstemän som skulle tillträda nya tjänster i Logen. Under sommaren skulle vi även ha lite träffar och festligheter som blev inställda. Vår påhittiga BPS Sy Britt Lantz tyckte att vi skulle träna våra hjärnor lite när vi nu



Torget 6.



inte fick träffas till Gökottan. Hon fick en idé att komponera en Gökotta på distans med tipsfrågor som man skickar in till henne med svaren.

Man får ha respekt för det rådande läget och vara försiktig innan vi startar upp igen.

Något som blir nytt för oss när vi återstartar i Folkets Park är att Torget 6 har flyttat dit sin restaurang permanent som vi tidigare anlitat. Parkens lokaler har fått en uppfräschning. Själv har jag inte varit på insidan, men vi gick förbi där för någon dag sedan och tog några bilder utifrån. Vår förhoppning är att våra möten till hösten kan genomföras.

FD Ordf. Sy Gull-May Åstradsson

LOGEN HÖGANÄS nr 634

Höganäs

Coronapandemin har verkligen ställt till det för alla Vasamedlemmar, så även för oss i Höganäs.

Samtliga möten från och med systrarnas afton den 21 mars har ställts in och nu har vi även beslutat att vårt efterlängtda Sverige-Amerikamöte den 13 juni inte blir av.

Vi skulle då ha firat logens 65-årsjubileum och hoppades få många gäster från andra loger. I dagens läge planerar vi istället att fira detta den 24 oktober och hoppas då att vi verkligen har möjlighet att genomföra detta.

De medlemmar som varit med litet längre kommer säkert ihåg vårt 50-årsjubileum på Bäckafarm i Mjöhult, då 175 Vasamedlemmar i strålande solsken välkomnades av sprittande toner från Husarsextetten, en grupp musiker klädda i gamla husaruniformer. En fantastisk kväll

med ett fint och högtidligt möte, god mat och trevlig underhållning. Veckan efter vårt jubileum utbröt en stor eldsvåda i de lokaler vi hyrt in oss i, och vi är oerhört tacksamma att det inte hände när all vår rekvisita fanns i huset. 60-årsjubileet firades på Erikslunds hotell med ca 125 egna och gästgästande Ordenssyskon. Också detta blev mycket lyckat, trångt, men trivsamt. Vårt kommande jubileum blir i mindre skala, vi kommer att använda vår vanliga logelokal i Vikens Hemgård där deltagarantalet är begränsat.



LL634 Höganäs' tjänstemän

*Hans Bogren
Kulturledare*

*Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se*



LOGEN CARL von LINNÉ nr 678, Växjö

Hej systrar och bröder!

Eftersom vi inte kan träffas alla tillsammans kommer det här en amatörhistorisk mailberättelse som handlar om den historiska situationen i Värendsområdet omkring 1000-talet.

Eftersom Värendsområdet omkring 1000-talet låg i periferin för först de danska makthavarna i mitten av 900-talet och sedan fram till ca 1200-talet de svenska finns det tyvärr få historiska berättelser om den här tiden och eftersom de danska och norska "vikinga-hövdingarna/Kungarna" hade varit mest framgångsrika i sina områdes-makt-framgångar under 800-talet och sedan under 900-talet mest de danska.

De svenska vikinga-hövdingarna/kungarna med sina centrala bosättningsplatser i Mälardalen hade mestadels varit på erövrings- och handelsfärder österut.

Värendsområdet "var inte intressant för deras del".

De danska kungarna i början och mitten av 900-talet hade "däremot" varit intresserade av de områden som blev Halland, Skåne och Blekinge. Men även de södra områdena av Värendsområdet.

Huseby blev ganska säkert en dansk Husaby i mitten av 900-talet när Harald Blåtand var kung i Danmark.

Men 986 mördade Sven Tveskägg Harald Blåtand som enligt historiska källor "endast" var Svens styvfar.

Det danska riket försvagades då tillfälligt. Sven planerade dessutom för erövring av det då engelska riket.

Det kan då ha varit som den svenska

kungen Erik Emundsson/Segersäll hade makten över delar av även det danska riket detta bör då innebära att bland annat Husebyområdet och dess omgivande områden förlorades från det danska riket.

En (för oss Växjöinvånare) intressant fråga är naturligtvis hur det var här i Växjö i mitten och slutet av 900-talet.

Med utgångspunkt från att Sigfrid började sin missionsverksamhet i Växjö och inte i Ingelstad tror jag berodde på att Växjö redan då hade börjat bli en intressant handels- och hantverksplats. Medan Ingelstad som var en viktig tingsplats och med en efterled i namnet som antydde att Ingelstad (och det vet man) blev aktuell före Växjö att bli en stad.

Eftersom kristendomen blev en så betydande samhällsfaktor och Sigfrids missionsarbete blev framgångsrik blev Växjö tillsammans med den gynnsamma vägplatsen för handeln den viktigaste platsen i fortsättningen.

Hur intressant Växjö hade varit för Harald Blåtand är inte lätt att veta. Min teori är att när han "kom" till det området som är efter Husebyområdet var det inte lika intressant som Husebyområdet med sin gynnsamma vatten- och vägplats.

Situationen i det övriga Värendsområdet bestod naturligtvis huvudsaken av arbeten med försörjningsarbete. Jordbruk, jakt och fiske. Men även hantverksarbete.

Eftersom Värendsområdet låg i periferin för de danska och svenska kungarna fanns det "säkert" fortfarande mäktiga "hövdingar" som hade maktområden. En av dem kan ha varit i Vederslöv.

Citat från boken Korsriddaren i Forshem och Tempelriddarorden av Owe

Wennerholm; Sigfridsgården i Odenslanda, Vederslöv socken i Varend, tycks ha varit Trekorsättens stamgods. Även en Karsegård finns några tusen meter därifrån.

Inom Seminghundra härad i Uppland finns runstenar, som går att länka samman med Sigfridslegenden och Eric Petersson kallad Karse. En av runstenarna kan på tämligen goda grunder dateras till tidsperioden 1010-1030. Karse och hans bröder kan mycket väl ha haft funktionen, som stödmissionärer till Sigfrid och hans systemsöner Unaman, Sunaman och Vinaman, och bedrivit denna verksamhet på skilda platser i Sverige. Slut på citatet.

Eftersom jag är från Vislanda vill jag berätta att jag har en skrift på biblioteket i Växjö: Vislanda från forntiden till 1600-talet där berättar jag bland annat om det gamla Vislanda-området 3 kilometer öster om Vislandas nuvarande centrum.

I angränsning till det gamla området uppstod det under 1000-talet 2 sätesgårdar Lästad och Oby. Dessutom finns det 2 järnåldersgravfält och i anslutning till dem grundstenarna till den första kyrkan som bör ha blivit byggd i mitten av 1000-talet genom ekonomiska medel från husfrun på Lästad säteri som jag tror var en av bygdehövdingen Hakes' från Brånanäs (utanför Agunnaryd) döttrar Wisla som "blivit" gift med en son till ägaren av Lästad säteri.

I slutet av 1000-talet var det en gränsstrid mellan den svenska kungen Inge den äldre och den norske kungen Magnus Barfot. Men 1101 blev det en gränsöverenskommelse i Kongahälla (Kungälv) mellan de båda kungarna och även tillsammans med den då danske kungen Erik Ejegod och det blev då de gränserna som är idag mellan

Småland och de 3 tidigare landskapen Halland, Skåne och Blekinge.

Värliga hälsningar från Gunnels broder Bengt!

Hej bröder och systrar, här kommer en ändring eller om ni vill ett tillägg till min berättelse om "en alternativ berättelse om Sankt Sigfrid" som jag berättade för er.

Efter det att jag har läst en mycket intressant bok av en engelsk forskare, Jane Fearweather, med speciella kunskaper om Europas kyrkohistorika måste jag erkänna att jag har varit alltför kritisk mot den kristna berättelsen om Sankt Sigfrids besök i Växjö.

Anledningen har varit (och är fortfarande) de övernaturliga händelserna, t.ex. "de talande avhuggna huvudena på munkarna".

Enligt Jane bör Sigfrid med de 3 munkarna Unaman, Vinaman och Sunaman kommit till Växjö 1002 eller 1003 efter begäran från Olof Skötkonung av den engelske kungen. I fortsättningen är det en blandning av Janes och mina teorier.

När Sigfrid och munkarna kom till Växjö fanns det där sannolikt invånare med en kristen tro t.ex. "stormannen" Unge som lät resa runstenen som står bakom domkyrkan samt vikingen Tyke som ristat runorna. Detta bör ha underlättat för Sigfrid och munkarna i deras missionerande.

Tyvärr blev munkarna mördade när Sigfrid var hos Olof Skötkonung varvid Olof skänkte de båda "kungsgårdarna" Hof och Tjurby som kompensation.

Därefter valdes 12 representanter från de lokala släktena för att genomgå undervis-

ning i den kristna tron.

Detta resulterade i att det blev en församling i Växjö.

Sigfrids missionsarbete kröntes sedan med mer och mer framgångar även i de omgivande områdena. Det kan också ha varit nu som den första kyrkan i Växjö byggdes.

Eftersom Olof behövde hjälp med att kristna en del av stormännen i Gamla Uppsala som fortfarande höll fast vid sin asa-tro begärde han hjälp av Sigfrid som for dit. Men misslyckades och troligtvis även blev hotad

LOGEN WESTERVIK nr 679

Västervik

29.2 2020

Det var dags för årets andra möte. Ännu hade inte vintern visat sig. Ikväll var vi damer särskilt förväntansfulla eftersom det var Brödernas Afton. Logemötet hade 23 deltagare. Under mötet efterinstallerades vår O Stig Lilja enligt fastställd ritual av FFDO Gunilla Öst. Vår KL Bengt Röambo rapporterade om sina kontakter med vår vänloge i Phoenix . De är mycket goda och i den Logen arbetar man för att underhålla och utveckla den svenska identiteten. Vår LH Lena Folckner berättade om en nyligen läst bok "Ett djävla solsken" som handlade om Ester Blenda Nordström. En äventyrlig kvinna som hann med mycket. Bland annat reste hon en period i Amerika och träffade en del av de svenskar som utvandrat. En del hade lyckats – andra inte. Hon upptäckte hur modernt USA var jämfört med Sverige. Kvinnorna var frigjorda och kämpade för rösträtt och demokratin hade kommit längre.

till livet. Varvid Sigfrid återvände till England, troligtvis 1008.

Detta återvändande borde jag ha tänkt på i min tidigare berättelse.

1018 återkom Sigfrid, nu tillsammans med den norske kungen Olav Haraldsson till Sverige enligt min berättelse.



Växjö stadsvapen

Vänliga hälsningar
Bengt Palm

Efter avslutat möte var det dags att gå ned till klubblokalen. Där väntade först en superb måltid som bestod av hemlagad lasagne, grönsallad och en fantastisk ostbricka. Som vanligt tillagat av vår duktiga klubbmästare Anna-Lena Lilja och hennes medhjälpare Maj Rondahl. Så blev det då dags för Brödernas skådespel med rubriken "En resa i tiden". Den ville ge oss en upplevelse hur vi människor utvecklas från barn till vuxna och till seniorer. Föreställningen ackompanjerades av musik och sång. Aktörerna bar kläder som illustrerar de olika åldrarna. Publiken deltar med liv och lust och de sju deltagande bröderna får rungande applåder. De belönades med en ros av vår LH. Efter mötet var det lottdragning med som vanligt många vinster. Nöjda gick vi hem i den milda kvällen utan att ha en aning om att det var vårens sista möte p.g.a. omständigheter som vi idag alla känner till.

/Lena Folckner LH



Dagisbarn på promenad.



Bröderna avtackas av vår LH.



Den indelte soldaten Atom.



Tre glada systrar.



Ett läckert buffébord.



Glada sångare.



Det smakar gott.

LOGEN NYBYGGARNA nr 698, Ängelholm

Den 7 mars samlades vi i Logen 698 Nybyggarna till kulturafton. 33 förvåntansfulla egna medlemmar och glädjande nog 16 gäster. Det mesta var som vanligt även om vi hälsade varandra med "Corona-hälsning". Inte kunde vi då ana vidden av vad en pandemi innebär.

Under logemötet installerade DD br Sven-Olof Stigsson de tjänstemän som ännu inte var installerade. KL br Karl-Erik Asp framförde trevliga hälsningar från vår vänloge i Amerika, 445 Mayflower.

Stämningen var god, lotterna gick åt och krögaren i logelokalen bjöd som vanligt på god mat.

Vi sköljde ner maten med goda drycker och trevliga sånger som arrangörsgruppen ordnat.

Sånggruppen Ballanz stod för kvällens kulturinslag. Ballanz är en grupp med fyra glada och trevliga tjejer från Ängelholm. De sjunger både a cappella och med komp av t.ex. keyboard. De bjöd oss både på kända



och okända låtar inom olika genrer som schlager, jazz och pop. En uppskattad underhållning som bidrog till en fortsatt glad stämning.

Efter avtackning av Ballanz och även kvällens arrangörer blev det sedvanlig dragning i lotteriet. Många glada vinnare vandrade hem och vi andra gladda oss att vi bidragit till många trevliga kommande möten med Vasasyskonen.

Kerstin Engle
BPS



Midsommardans i Krusenstiernska gården, Kalmar 2019.

LOGEN KLOCKAN nr 747 Örkelljunga

Mars 2020

Trots kärva tider blev systrarnas afton en succéartad kväll hos LL Klockan i Örkelljunga.

God hemmalagad fleskesteg med rödkål inledde efter ett som vanligt väl genomfört möte.

DD Anna-Brita Martinsson och DKL Eva Newin och O Jan- Erik Larsson, de två sistnämnda från LL Christian på plats bland egna logesyskon.

Första riktiga vårdagen lovade gott och kvällen blev trevlig. Damernas kreativitet hade inga gränser och skratten blev många. Inte minst herrarnas orkester med egentillverkade instrument väckte den musikaliska ådran hos de flesta. Det skulle vara drag-spelet som skämde det hela. Tänk vilka för-mågor det finns hos Klockan.

Tiden gick fort och alla tycktes trivas. Få vinnare och många lottköpare som vanligt, men det tycks vara detta som gäller.

I april är det sommartid som gäller.

/Leif Svensson



O. från LL Christian, Jan-Erik Larsson verkar samlad.



LL Klockans Eminent Five



Spelglädje



Blicken på dirigenten.



På lätt fot...

Aprilmöte

God eftermiddag.

Ute skiner i varje fall solen.

Vi har avvaktat, men nu bestämt oss.

Vi ger inte upp, men skjuter upp vårt aprilmöte den 18.

Fortfarande gäller grupper om 500 och våra logemöten brukar inte ens tangera detta antal.

Men nu är beslutet fattat. Inget !! möte den 18 april.

Om vi inte ses, så ha en fin sommar och njut av den natur som man kan vara ute i.

Hälsar

Leif S. PS

Sven- Olov O.

Besök Distriktslogens
hemsida på
www.vasaorden.se

LOGEN BLÅ JUNGFRUN nr 749 Oskarshamn

Vasasyskon

Efter att Br. Hans Appelgren haft samråd med mig och sin kontakt Br. Ulf Nilsson i Skåne har vi kommit överens om att flytta Vasagolfen till nästa år, i första hand till den 27 maj, i andra hand till den 20 maj.

Ta hand om er.

I Sanning och enighet

O Ulf

Lördagen den 18 januari 2020 hölls Högtidsmöte med årsmötesförhandlingar och installation av årets valda tjänstemän. Sex logesyskon från Logen Westervik nr 679 med DD för vår loge Sy Gunilla Öst, fördes in och hälsades välkomna av O Br Ulf Nyberg. Mötet inleddes med Parentation för vår Br Carl-Erik Streiffert som avled den 26 december 2019 och varit Vasa trogen i många år.

DD Sy Gunilla ledde årsmötesförhandlingarna och tackade för välskrivna rapporter och efter paus genomfördes installationen av logens tjänstemän på ett stilfullt sätt av DD med stab.

10-årsmärket delades ut av O Br Ulf till Sy Ewa och Br Owe Carlsson, Sy Lena och Br Sture Ljungblom samt Lokallogens förtjänsttecken till Sy Anita Andersson.

Efter mötet väntade drink och mingel innan tre-rätters meny serverades. De traditionella skålarna utbringades och vår DD Sy Gunilla tackade för maten och en mycket fin Högtidsafton.



DD med stab Sy Gunilla Öst, LH Sy Lena Folckner, CMA Sy Lillian Enarsson, K Br Ingvar Folckner, V Br Lasse Enarsson, O Br Stig Lilja, flankerade av standardbärare och O Br Ulf Nyberg.

Lördagen den 29 februari 2020 Kulturafton. O Br Ulf Nyberg kunde hälsa 34 logemedlemmar välkomna till logens andra möte för året. Efterinstallation genomfördes och under rubriken Rapport från kulturledaren berättade Sy Gunilla Brorsson om sångerskan Ulla Billquist som spred ljus under krigsåren med sången "Min soldat" eftersom efterkapitlets rubrik är krigstiden i Oskarshamn. Under rubriken Rapport från logehistoriker rapporterade Sy Birgitta Petersson att hon nu mottagit ett mycket fint material från avgående LH och att en av pärmarna tagits med till kvällens efterkapitel att läsa och bläddra i.

Efter mötet avnjöts en härlig vårmiddag på lax, vid fint dukade bord och O Br Ulf hälsade två gäster och kvällens föredragshållare Johan Teiffel med sambo varmt välkomna. Efter den goda maten var det dags för Johan Teiffel att berätta och visa bilder om Beredskapstiden i Oskarshamn. Hur vi levde i krigets skugga åren 1939-1945 som Johan även skrivit en bok om. Mycket intressanta saker fick vi veta och många varma applåder gavs till föredragshållaren som för kvällen var iklädd tidsenlig uniform. Som vanligt blev det kaffe och lotteridragning

innan vi glada och nöjda begav oss hemåt efter en gemytlig och givande Vasaloge.



Johan Teiffel i tidsenlig uniform.



Böcker av Johan Teiffel.



Stängd grind till Logeshuset.

Så kom då Covid -19 och slog ner som en bomb! Ingen Vasaloge i mars eller april, oj så tomt det blev i almanackan plötsligt! Konstig känsla att inte kunna träffas och umgås!

Men så en dag i maj kom en inbjudan från vår O Br Ulf, han skrev så här: Vi tillhör ju

de flesta av oss den så kallade riskgruppen, men det rekommenderas att vi ska vistas utomhus, ta promenader i det vackra vårvädret! Vad passar då bättre än att träffas i vår traditionella Gökotta.

Tisdag den 19 maj Gökotta

En tidig morgon träffades vi då, 15 glada vasasyskon, var och en med egen kaffekorg. På behörigt avstånd från varandra vandrade vi runt i vackra Stensjö by där delar av filmen Barnen i Bullerbyn spelades in. Med sina röda stugor, beteshagar, blommande äppelträd och ändlösa gärdesgårdar möter

oss bilden av det svenska landskapet så som det kunde se ut vid seklets början. Ingen gök ropade men den ljuvliga fågelsången blandades upp av våra glada skratt och prat. Medhavt kaffe smakade underbart och plötsligt hoade göken (från någons mobil fick Google hjälpa till). O Br Ulf avslutade samlingen och önskade oss en fin sommar trots pandemin, hur höstens logearbete kommer att bli är det ju ingen av oss som vet, det är bara att hoppas att vi kan återuppta arbetet. Vi fick alla ny energi av den här stunden av Vasa gemenskap.

/ LH Birgitta Petersson



Grinden i Stensjö by.



Promenad.



Samling.



Fika med Sy Britt Redborn, Br Lars Einarsson och Sy Majoror Åström Einarsson.

(fortsättning från sidan 10)

Logemöte fredagen den 17 januari 2020. Nytt år och nya lokaler för Logen Skåne.

Några kanske saknade de sköna läderfåtöljerna på Odd Fellow, men annars övervägde fördelarna på Siriuspalatset. Framförallt slipper vi nu Romelebygdens system för dryckerna. Vi har två matsalar att välja mellan på Siriuspalatset. Den mindre med plats för 40 personer och här också baren. Den större med plats för 150 personer och stort dansgolv. Logesalen finns en trappa ner och är något mindre än på Odd, men fullt tillräcklig och stjärnhimmeln är fantastisk. Jag sköter musiken från kulturledarhörnan och vi har en Bluetooth-högtalare mellan ceremonimästarna. Högtalaren stänger av sig själv efter cirka 30 minuter utan ljud och återaktiveras via en knapp på högtalaren. Så där kan vi ha ett samordningsproblem. Mina egna små högtalare finns som backup vid KL-hörnan, så vi blir inte utan musik. Ordförande Sy Marie Wickström hälsade oss alla varmt välkomna till logemötet och speciellt till vår DD Sy Gull-May och Br Bengt-Arne Åstradsson från Logen Tome-lilla Nr 631.

Det är glädjande att kunna berätta att vi balloterade in en ny medlem, som kommer att recipiera vid ett kommande möte.

DD Sy Gull-May ledde årsmötesförhandlingarna och rapporterna är nu klara att skickas in till Distriktssekreteraren. Sy DD fortsatte sedan med att förrätta nominering och val av tjänstemän för den kommande terminen. Ordförande Sy Marie tackade Sy DD för väl utfört arbete.

Det är glädjande att nyhetsbrevet från Oak Leaf Lodge #685 och Linde Lodge #492 kommer in regelbundet och ger material att läsa upp för mig som Kulturledare.

Logemötet avslutades enligt ritual och fin stjärnhimmel till tonerna av "I Will Follow Him" med André Riev och sedan ledde CM-paret uttaget till tonerna av "La De Leva" med Danne Stråhed.

Grupp 1 hade dukat borden i lilla matsalen. Eftersom kvällens föreläsare var meteorologen Mats Andersson märktes borden på temat moln. Br Alf hade letat upp fyra moln som är karaktäristiska: Cirrus, Cumulonimbus, Lenticularis och Pärlemormoln. Sy Birgit hade medtagit servetterna hemifrån och vikt dem vackert, blå för bröder och röda för systrar.

Med på efterkapitlet fanns också tre trevliga gäster att välkomna, samt givetvis föreläsaren.

Vi minglade en stund i runda förrummet och vid baren i matsalen. Sedan intog vi borden med bordsbiljetterna till hjälp och lösningen fanns bland molnen.

Krögaren Peter med personal serverade oss Portergröda med saltgurka och kokt potatis. Enligt alla var den väldigt god och de som ville fick mer. Det vegetariska alternativet bestod av vegofärsfylld paprika, ärtor och tomater samt kokt potatis. Allt var mycket gott.

När maten blivit utdukad så förberedde vi för bildvisningen. Föreläsaren presenterades av Br Bo och sedan vidtog arbetet med att datorn, skulle få kontakt med projektorn. Det visade sig vara kontaktfel i kabeln, men som tur var fanns en reservkabel. Väder är ett intressant ämne som många pratar om och Mats Andersson är specialist på detta område. Han är meteorolog på SMHI i Malmö och rapporterar väder i både radio och TV. Efter att ha svarat på många av våra frågor kunde Sy Marianne tacka Mats med en blomma och varma applåder.

Kaffe och kaka serverades och strax förbereddes det för lottdragningen. Vinstbordet var som vanligt välfyllt och många satt förväntansfulla med sina lottnummer. Under tecknad förrättade dragningen och alla vinsterna hittade till sina nya ägare. Försäljningen av medlemslotterna pågår och första dragningen blir på februarimötet.

Sy Elisabeth födde sitt femte barn i december och Ordförande Sy Marie kallade fram morföräldrarna Sy Agneta och Br Bo, för att överlämna en mjuk gåva från logen till det nya barnbarnet.

Stämningen var på topp när vi insåg att kvällen var sen och det var tid för avslutning, för denna fina Vasakvälle.



Ovan: Samling.

Nedan: Lottförsäljning.



Lotterivinst..

/Bo Västerstjärna Kulturledare

Råd från redaktören:

Separera text och bild!

Texten skall vara .docx eller .odt dvs. Word-fil eller Open Document-fil.

Ingenting annat!

Bilderna skall vara i .jpg-format och levereras separat från texten i egna filer.

Men gärna i samma mejl om det går.

Bilderna i en spalt är 6,4 cm breda och trycks med 300 dpi (punkter per tum).

Det betyder att om din bild är 72 dpi måste den vara minst 26,7 cm bred!



Näsduksträdet i Alnarp.
Foto: Bo Västerstjärna 22 maj 2013.



VASA NYTT

juni 2020, Årgång 54 Ansv. utgiv.: Olle Wickström, DM.

Redaktörer: Catherine Bringselius Nilsson och Göran Nilsson.

Skicka material för publicering i nästa nummer till:

email: vasanytt@vasaorden.se eller

Catherine Bringselius Nilsson, Elleholmsvägen 21, 352 43, Växjö,
vidare upplysningar finns på sidan 2.

