



Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet

Kära Vasa vänner!
Vi är mitt i sista kvartalet och på upploppet av år 2019, som vi nyss startade känns det som. Det går lite för fort, det vi kallar livet, visst känns det så ibland.



Det gäller att fylla dagarna med liv, vilket vi har försökt göra, en liten resumé kommer här.

Senast jag skrev till er var i början av augusti, som började med en mycket trevlig helg i Karlstad/Filipstad då vi hade glädjen att hylla Eric Nelson

som årets Svensk-Amerikan, vilket ni kunnat läsa om tidigare.

Därefter var det dags för augusti festligheterna, kraftskivor runt om i logerna. I vår lokalloge har vi haft knytkalas hemma hos Kurt och mig i flera år, vilket uppenbarligen uppskattats då vi får fullt hus varje gång. Senast var vi 36 glada Vasavänner som åt och sjöng och hade roligt tillsammans.

För första gången var vi med på Logen 638 Uddevallas Korpagille, en annorlunda och trivsamt tillställning.

Vi startade upp hösten i vår egen loge med ett upptakts-

möte i en klubblokal, med tipspromenad, musik och sång, alltid lika glädjande att träffas igen.

Höstens första logeaktivitet var när Logen Göteborg nr 452 firade sin 95-årsdag. Vilket härligt jubileum vi var med om! Vi var många som ville vara med och fira från flera loger.

Innan vi lämnade västkusten för denna gång var vi med på Kungälv/Knallens golftävling på Kode GK - mycket trevligt. Tack för att vi fick vara med.

Sedan följdes besök hos Logen Lidköping nr 636, en

Forts... sid 2

National Nordic Museum

(Seattle, Washington, USA)
Efter storlogekonventet i Sacramento, Kalifornien i juli 2018 fortsatte vi vår resa norrut genom Oregon till Washington. Där besökte vi museet där Årets Svensk-Amerikan Eric Nelson är chef. En fantastiskt fin byggnad som representerar modern arkitektur och där historia, nutid och kulturen i de nordiska länderna presenteras på ett mycket tilltalande sätt. Detta museum är verkligen värt ett besök!



Maureen (SLKL Sverige) och Göte Bengtsson (Ordförande) Logen Småland nr 618

Kalendarium:

- 3 december - ER Skypemöte 2020
- 7-8 mars - tjänstemanna-utbildning, Karlstad
- 18 april - Logen Enköping jubilerar
- 14 november - Logen Skövde jubilerar

Ur innehållet:

- Sveriges äldsta loge firar 2
- DS har ordet..... 3
- Gotland..... 4
- Stockholm..... 4
- Härnösand..... 6
- Kongahälla 6
- Bråviken..... 6
- Önskan från SLH Sverige..... 7

DM har ordet...

trevlig kväll med intag av sju nya medlemmar. Gratulerar till era nya logesyskon.

Därefter besökte vi vår grannloge Logen Filbyter nr 714 på deras högtidsmöte.

Veckan efter reste vi på en långresa till Logen Härnösand nr 673, även de fick sju nya medlemmar, vilket jag varmt gratulerar till.

När vi ändå var varma i kläderna bilade vi några dagar senare till Borås och firade deras 30-årsdag. Ett härligt jubileum med många logesyskon från egen och andra loger i DL19 och DL 20.

Nu är vi hemma igen och laddar inför nya äventyr. Härnäst vårt eget högtidsmöte i mitten av november, där vi ska recipiera fyra nya medlemmar.

Sen en liten semester resa till värmen. Därefter är det dags för våra julloger - förutom vår egen tänker vi besöka Logen Eskilstuna nr 633.

Jag vill framföra mitt och Kurts varma TACK för den värme vi mött vid våra besök ute i logerna. Det är en fröjd att hälsa på er alla fantastiska logesyskon runt omkring i landet.

Jag vill tacka er som accepterat att vara mina Distrikts-

deputerade under den kommande perioden 2019-2021 och önskar er lycka till med de kommande installationerna.

Vi i Exekutiva Rådet har haft ett Skypemöte och ett fysiskt möte (i samband med Göteborgsbesöket). Denna höst och kommer vi att ha ett till Skypemöte i början av december.

Tjänstemannautbildningen kommer att hållas helgen 7-8 mars i Karlstad. Inbjudningar har skickats ut till samtliga loger. Vi hoppas på medverkan från så många loger som möjligt, då detta är ett ypperligt tillfälle att förutom få lära sig bra saker också träffa logevänner från andra loger.

Vi har haft ett gott samarbete med Exekutiva Rådet och flera loger i DL20, samt med Storlogen och många Vasavänner runtom i USA.

Jag vill ge mitt varma TACK till er alla ute i logerna för det fina jobb ni utför för vår Ordens bästa. Många loger har fått nya medlemmar i år, vilket är mycket glädjande.

Mina kära medarbetare i Exekutiva Rådet - Ann-Sara, Barbro, Birgit, Charlotte, Gun och Håkan, - ett stort varmt TACK för allt arbete ni utför.

Jag är så glad för vårt fina samarbete.

Till mina vänner, Connie och Einar Grön, TACK för er support.

Sist men inte minst TACK till min kära man Kurt, som ännu ett år följt med mig runt på våra "road trips", och finns där för mig - det värmer.

Till er alla från oss, vill vi önska en riktigt

**GOD JUL och ett
lyckosamt
GOTT NYTT ÅR!**

*I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM L19*



Sveriges äldsta loge firar

Logen i Göteborg bildades samma år som Sveriges Radio blev till eller 1924. Initiativtagare var med.dr. Johannes Hoving (1868-1954), medlem av Storlogens ER. Johannes emigrerade till USA 1903.

Jubiléet lockade över 100 deltagare till logelokalen på Bellmansgatan nära Hagakyrkan i centrala Göteborg. Födelsedagen är formellt den 4 september men Högtidslogen med Jubileumsbanketten gick av stapeln den 7 september.

Ordförande Eleonor Aspling öppnade Högtidslogen och hälsade samtliga välkomna till den med vackra blomster-

uppsatser dekorerade logesalen. Därefter genomfördes en mycket uppskattad och stämningsfylld fanparad under ledning av Kjell Isberg med Torsten Olsson, Monica Olsson och Peter Ranemark. Eva Westin läste dikter till musik av nationalhymnerna för Sverige, USA och Kanada samt Vasasången.

Under Ordens väl utdelades 55-års märke för medlemskap till Irene Hagalm och 65-års märket till vår HM Kerstin Toft. Irene erhöll även regalia och diplom för hennes utnämning till Hedersmedlem i Logen Göteborg nr 452.

PS Karin Wall Benesch läste upp telegram och häls-

ningar som kommit inför logens jubileum. Speciellt nämndes hälsningar från Stormästaren Art Bjorkner och f.d. Stormästare Bill Lundquist.

Ordföranden avslutade Högtidslogen och hälsade alla välkomna till den följande Jubileumsbanketten.

Efter mingel och välkomstdrink tillsammans med ytterligare ett femtontal gäster gick vi ned till Ordenshusets restaurang till musik av en blåsensemble som spelade lätt musik à la Sorglösabrunn.

I matsalen väntade festligt dukade bord med vackra blomsteruppsatser och bordsplaceringkort med Göteborgsmotiv. Vid varje kuvert låg en

kort berättelse om logen och dessutom en minnesgåva i form av en minilampa med logelogg och nyckelring.

Maten, inte minst den perfekt tillagade hälleflundran med tillhörande utsökt fisksås, och det väl valda vinet från Kalifornien (Gnarly Head) uppskattades väl, och under supén framförde Stina Manheden en rad amerikanska evergreens.

I en paus under dansen kallade Eleonor Aspwing upp Jubileumskommittén med flera som arbetat inför jubileet till scenen för en välförtjänt ros och applåder.

Ett oförglömligt jubileum att minnas till 2024 då Logen Göteborg nr 452 och Vasa Orden av Amerika i Sverige fyller 100 år!

*Torsten Olsson, VO
Logen Göteborg nr 452*



Tjg MM Marie Andersson, CM Ingvar Winnmalm, FDO Ulla-Britt Essgren, PS Karin Wall Benesch, O Eleonor Aspwing, K Inger Drottz, KP Eva Westin, BKL Charlotte Börjesson, KL Monica Olsson och VO Torsten Olsson framför högsätet i logesalen.

Foto: Markus Agebrink

DS har ordet

Under några månaders tid har det pågått ett intensivt arbete i min hemmaloge Knallen nr 745

med att förbereda två händelser i Borås som har lite större dignitet än vanligt återkommande logemöten.



Släktforskardagar

Den första händelsen var Släktforskningsdagarna som anordnades i Borås under två dagar 24-25 augusti. En av de största släktforskningsarrangemang som någonsin anordnats med ca 5000 besökare. Bara Storbritannien har ett större arrangemang, så förväntningarna var stora inför dessa dagar.

Ett sådant tillfälle får man inte missa, varför Logen Knallen, genom sin Rekryteringskommitté, förberedde sig för att delta och visa upp Vasa Orden av Amerika. Vi ville marknadsföra vår Orden och samtidigt försöka värva nya medlemmar till våra loger

i Sverige.

Rekryteringskommittén hade gjort ett gott arbete och tagit fram värdefull information som visades upp i montern och delades ut till intresserade.

Resultatet blev över förväntan. Besökare trängdes stundtals kring vår monter för att få veta mer om Vasa Orden av Amerika. Några var också intresserade att få veta om det fanns registrerade avlidna släktingar i Vasa-Arkivet.

Vi försökte pricka av antalet besökare i vår monter och kunde räkna in mer än 200 personer. 26 intresserade (par ej inräknade) anmälde att de ville veta mer och var intresserade av att få kontakt med en närliggande loge, både i Södra distriktet och i Norra Distriktet. De som anmält intresse bjuds in vid två olika tillfällen för att få mer information om Vasa Orden av Amerika och som sedan förhoppningsvis kan leda till något mer.

30-årsjubileum

Den andra händelsen är Logen Knallens 30-års jubileum. Vi

började arbetet tidigt i våras i den utsedda arrangörsguppen. Dessutom har en särskild arkivgrupp arbetat med logens historia och för ändamålet producerat en särskild minnesskrift.

Vi har tillsammans i sann Vasaanda tagit fram ett program som var tänkt att glädja både egna logemedlemmar och besökande Vasamedlemmar från andra loger.

Jubileet ägde rum den 26 oktober och vi kan nu konstatera att kvällen blev lyckad med många tal, god mat, sprudlande underhållning och III glada såväl egna som gästande logesyskon. Ett stort tack till alla som gjorde kvällen så minnesrik.

Övriga händelser

Jag har en förhoppning om och en tro på att den nedåtgående trenden i medlemsstatistiken kan vända. Det finns goda resultat från flera loger, där intagning av medlemmar har skett under året. Men alla måste hjälpas åt och det är tydligt att vi måste

prata mycket mer och sprida mer information om vår Orden än vi hittills gjort. Jag säger som vår Stormästare Art Björkner alltid påpekar; Talk Vasa! Talk Vasa! Talk Vasa!

Under september och oktober har jag haft förmånen att besöka två lokalloger: Logen Göteborg den 7 september i samband med deras 95-års jubileum med ett antal potentiella medlemmar som gäster, samt Sveriges näst äldsta loge, Logen Vänersborg, vid deras logemöte den 21 september. Logen Vänersborg, som vid detta logemöte tog beslutet att lägga ner sin loge, har kämpat på genom åren, men på grund av minskat medlemstal, medlemmars

sviktande hälsa och försämrad ekonomi blev nedläggningsbeslutet ett faktum. Vi beklagar detta, men kan samtidigt hoppas att ett antal medlemmar stannar kvar i vår Orden och begär överflyttning till andra loger.

När det gäller min privata del kan jag berätta att jag har varit på bröllop. Det blir inte så ofta i min lilla släkt, men den 19 oktober var det dags och då vigdes min brorsdotter Josephine med sin Björn utomhus i parken på Sundsby Säteri på min vackra födelseö Tjörn. Därefter hölls middagen på en restaurang alldeles vid vattnet intill Akvarellmuseet i Skärhamn. Det var helt igenom ett mycket högtidligt, minnes-

rikt och roligt bröllop med många tal och mycket glädje.

Nu går vi mot den mörka årstiden och på radion pratar man idag i ett morgonprogram om att stöpa ljus och att tända ljus. Vi får hoppas att ljuset kan få lysa hos oss alla som ett hopp för inför framtiden både hos vår Orden och överallt där vi befinner oss.

Även om vi är flera som kommer att höras vid på ett eller annat sätt framöver, vill jag passa på att önska alla Ordenssyskon en riktigt

*God Jul och
ett lyckosamt
Gott Nytt År!*

Birgit Hellström, DS

Logen Gotland

Logen Gotland nr 624 har haft sin sedvanliga höstutflykt. Man samlades vid Rävhagen för att ta plats i en i det närmaste fylld buss. Under Anna Ulmstedts informativa och humoristiska guidning gick färden norrut till första stoppet som var Tingstäde fästning. När vi passerade genom Bro fick vi veta historien bakom både Bro Stainkällingar och, kanske mindre kända, Bro Ojkar (oxar). Historien om Bro Kyrka och gamle bonden på Halner var även intressant.

Innan vi var framme vid Fästningen, passerade vi Gotlands största och enda pannkaksbageri, i gamla mejeriet. Socknens samlingspunkt, Gazeliigården, stod tom sedan historien med den kontroversielle komikern och hans sväger.

Framme vid första delmålet togs vi väl emot, och fick se film och gå på rundvandring. Även Bulverket i Trasket diskuterades livligt. Efter kaffet fortsatte vi norrut till Lärbro.

"Den blomstertid nu kommer" kanske inte diktades av Kolmodin trots allt? Var det kanske hustrun som satt vid Hångers Källa och skrev, och



Logen Gotlands medlemmar samlas vid Cementa.

att maken fick äran att stå i psalmboken?

Framme i Lärbro togs vi emot vid Krigssjukhuset, och fick information om de som varit patienter där, främst polacker och judar, men även tyskar. Gamla inspelningar med de som jobbat där under åren visades på film, och berättelserna var många, inte minst om motsättningar mellan patientgrupperna, och det synes ända in på kyrkogården och gravarnas placeringar.

Efter lunch på Klints Krog åkte vi till Cementa, där vi guidades runt i den imponerande anläggningen. Efter 10 våningars hissresa fick de som inte hade höjdskräck gå ut på utsiktsplatsen, och ta del av en

fantastisk utsikt över Slite med omgivningar. Det gällde att hålla i hjälmen i stormen där uppe.

Efter en rundtur i Slite gick färden åter till Visby, och Kulturledaren Birgitta Asklander och guiden Anna Ulmstedt avtackades med applåder.

Bosse Jacobson, PS

Logen Stockholm

Kräftfest den 24 augusti

Efter regn kommer solsken och det var med glädje vi såg himlen spricka upp och solen titta fram, när vi begav oss till Liseberg och Blomsterfondens festlokal. Redan på fredagen hade Programkommittén, tillsammans med Jonny Svensson och Kerstin Sandström, gjort i

ordning lokalen och satt bubbelvinet på kylning.

På lördagen möttes vi av skön musik och vackra bilder, som Jonny satt på. Programkommittén, Ulla Lindgren, Rolf Öhgren, Maria Nihlén och Birgitta Westerlund, och vi andra medhjälpare såg till att förrättens gravlax skars upp och blev till en smarrig förrätt, att kräftorna lades på fat, bröd skars upp, smör och ostar m m kom fram på borden. Allt skedde med fart och tur var det, för redan en halvtimme innan start började våra medlemmar och gäster dyka upp. Så roligt att träffas igen efter sommaren.

När bubblen var urdrucket och vi satt oss till bords, berättade Jonny lite om Blomsterfondens tillkomst, hur Alma Hedin tyckte att man skulle satsa pengar i en fond för att hjälpa behövande i stället för att köpa dyra begravningsblommor. Nu driver Blomsterfonden en mängd äldreboenden runt om i Sverige.

O Hans Ögren hälsade alla välkomna och FDO Håkan Holmgren berättade om hur traditionen med kräftskiva utvecklats i Logen Stockholm.

Sedan blev det fart på slurpandet, sångerna, skålandet och historierna. En härligt uppsluppen stämning redan från första kräftan. De turkiska kräftorna uppskattades mera än de spanska, men vips var alla uppätta.

Till kaffet fanns mängder av hembakade godsaker att njuta av. Vilken fest!

Tiden går fort när man trivs och har roligt. Tack alla som bidragit med arbete och bak och alla som gjorde att det blev en kväll att minnas. Ett speciellt tack till Kerstin och Jonny, som också såg till att soporna kom på rätt ställe dagen efter. Den 27 augusti 2020 har Jonny bokat lokalen för nästa kräftfest, så anteckna det redan nu.

Logemöte 27 september

En fin höstdag, samtidigt som

den stora miljödemonstrationen i Greta Thunbergs anda genomfördes i Stockholm, kryssade vi oss fram till Västra Trädgårdsgatan och Odd Fellow-huset.

Efter glada hälsningar och mingel, visades vi in i logesalen till vacker orgelmusik från läkturen. Våra musikmästare Elisabet Brander och Anna-Lena Engström var på plats. O Hans Ögren hälsade oss, DD Roger Axelsson och Solveig Josefsson från Logen Skövde nr 626 och Kim Lindström från USA, välkomna till höstens första logemöte.

O Hans ledde förhandlingarna där två nya medlemmar balloterades, vilket betyder att vid oktobermötet kommer vi att recipiera fyra nya medlemmar. Våldigt trevligt.

FFDO Pia Norrman läste ett nytt avsnitt ur boken om utvandrare, vilket handlade om Peter Cassel, som från Kinda kommun tog med alla från sin gård, både familj och tjänstehjon, till Amerika. Minnet av hans gärningar finns kvar i Peter Cassellsällskapet i Kisa.

I matsalen undfågnades vi med Chèvre chaud och Glasbakad regnbåge med sikroms-hollandaise, rostad broccoli och duchesstopp. Mmm så gott!

Våra musikmästare Elisabet och Anna-Lena tog plats på scenen och startade sin musikaliska resa i Sverige med Tage Danielssons "Kösången". Vi skrattade gott och igenkännande. I USA fick de en gång smeknamnet "double trouble" av Jan Eliasson. Fråga dem vid tillfälle varför, fniss. Därifrån till England och Memory ur Cats, bara att blunda och njuta. I Paris mötte vi Edith Piafs "Les trois cloches" Där fick de oss också att sitta och dansa "cancan". Försök med det du! Vilken härlig stämning de framkallade.

Från Paris till Italien och "Katiduetten" av Rossini och vi

jamade med så gott vi kunde. Vi vandrade i Österrike till "Wien, du Stadt meiner Träume" och sedan blev det "En människens promenad" med Thore Ehrling.

Musikmästarna fick stående ovationer och belönade oss med "We'll meet again..." av Ross Parker och Hughie Charles. Vi tackar våra fantastiskt samspelade musikmästare för en härlig musikalisk upplevelse och med musiken i minnet avslutade vi kvällen med lite mingel i baren.

Logemöte 25 oktober

Det var med extra förväntan vi träffades i Odd Fellow-huset för att mingla lite innan logemötet. Två av våra nya bekantskaper ska recipiera och bli medlemmar i vår Loge.

O Hans Ögren öppnade mötet. Vår gäst Lars-Åke Sjöberg från Logen Eskilstuna nr 633 infördes och alla hälsades välkomna.

Därefter var det dags för kvällens höjdpunkt, Reception av två nya medlemmar. Kandidaterna Sylvi Köönverk och Eric Hellstrand infördes och receptionen kunde börja. Det blev en högtidlig och vacker ceremoni och vi önskar Sylvi och Eric hjärtligt välkomna till vår Loge. Vi hoppas att ni ska trivas gott tillsammans med oss alla.

FFDO Pia Norrman fortsatte att läsa ur boken "Farväl Sverige". Kapitlet handlade om språkförbistring, hur svenskarna trevande börja använda engelska ord, försvenskade uttalet och satte svenska böjningsformer efter. Vi skrattade gott åt exemplen, men svenskarna där borta hade det säkert kämpigt.



Nya medlemmarna Eric och Sylvi

”Rotvälskan” var i det närmaste försvunnen till andra generationen.

Efter sedvanliga hälsningar och tack avslutades mötet och vi samlades i matsalen. Kvällens måltid bestod av Hummersoppa med liten skaldjurssallad och fläskfilé med bakad tomat, bearnaisesås och pommes frites. Det smakade alldeles förträffligt.

Till kaffet kom dagens underhållare, sångerskan Ann-Kristin Hedmark och gitarristen Anders Ekman. O Hans berättade att Ann-Kristin och han vuxit upp som nära granar, bara 8 mil emellan. Så räknar man avstånd i norra Sverige.

Ann-Kristin och Anders bjöd på idel ”favoriter ur den svenska sångskatten”. Vi fick bl.a. höra Cornelis´ ”Cecilia Lind”, Karl Anton, Evert Taubes ”Calle Schewens vals”, Monika Zetterlunds ”Sakta vi går genom stan”, Ted Gärdestads ”Värvisa”. Anders är en skicklig gitarrist och briljerade med ett par gitarrsolon, innan de avslutade med Ann-Kristins första stora hit ”Så gick det till när farfar var ung”.

Det var en mycket uppskattad underhållning, där vi inbjöds att sjunga med och många av oss svängde med i takten på olika sätt.



Anders och Ann-Kristin avtackas av KL Birgitta Westerlund.

Därefter blev det lottdragning och eftersom vi inte pratat klart med varandra fortsatte vi i baren, som vi brukar. Ännu ett trevligt logemöte var till ända. Oktobernatten var mörk, men temperaturen behaglig, när vi begav oss hemåt.

Text och foto: Greta Öhgren

Logen Härnösand nr 673

Fredagen den 13 september, höll Logen sitt första höstmöte, med ett 40-tal medlemmar närvarande. Logen firade 55 år, vilket gjorde kvällen extra festlig. Gäster från Logen Stockholm nr 589 hedrade oss med sin närvaro.

Ordförande Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och genomförde förhandlingarna.

Vi välkomnades därefter till bords av våra värdar för kvällen. Sedan underhölls vi av kvällens underhållare Lars-Ove Vikberg, som hade en mycket trevlig och uppskattad reper-toar av blandade melodier.

Kvällen avslutades med ett lotteri och många glada vinnare.

Bo Selin, KL

Logen Kongahälla

Trots en regnig och blåsig sensommar så hade vi tur med vädret den 9 september när sjutton logesyskon samlades på Kungälv-Kode golfklubb för den årliga golftävlingen i Logen Kongahällas regi. Det är nu femte året i rad vi spelar och de sista tre åren har också Logen Knallen varit med. Förra året gick tävlingen av stapeln på Hulsta Golfklubb.

I år hade också vår DM

Maggie Ahlin-Thelin med make Kurt från Logen Bråviken anmält sig. Det blev lite manfall under dagen men allt som allt genomförde fjorton Vasasyskon tävlingen.

Efter avslutad runda åt vi god mat och genomförde en prisutdelning. Priserna fördelade sig jämt mellan Logerna enligt följande:

Första pris damer och herrar: Birgit Hellström, Logen Knallen och Morgan Andersson, Logen Kongahälla.

Andra pris: Lillian Arvidsson, Logen Kongahälla och Kurt Thelin, Logen Bråviken.

Tredje pris: Maggie Ahlin-Thelin, Logen Bråviken och Gunnar Bergin, Logen Kongahälla.

Fjärde pris: Eva Lassing, Logen Knallen och Hans Hellberg, Logen Kongahälla.

Nästa år står Logen Knallen i Borås som värd för golftävlingen.

Ingrid Hellberg

Logen Bråviken

Logen Bråviken nr 751 har ökat medlemsantalet högst avsevärt de senaste två åren. Vid fyra receptionstillfällen under 2018 och 2019 har totalt 23 medlemmar tillkommit. Mycket glädjande och kanske något av ett



Samtliga golfare som deltog i årets golftävling vid Kungälv-Kode golfklubb.



Reception för åtta nya logesyskon.

rekord? Vi är nu 70 medlemmar här i Norrköping.

Hösten 2019 startade med två informella arrangemang, som blivit något av en tradition de senaste åren. Den 9 augusti bjöd DM Maggie Ahlin Thelin och Kurt Thelin till kräftkalas med ett 30-tal medlemmar och gäster. Alltid lika uppskattat.

Den 14 september hade vi vår uppstartsträff för hösten. Årets träff hade samlat 50 medlemmar och gäster. Temat var helt enkelt att umgås efter sommaruppehållet. Genom några av våra logesyskon hade vi tillgång till i en lämplig lokal för ändamålet. Tipstävlingar, buffé, dragspelsmusik av logebroder Jan Månsson, sång och litet information stod på programmet. Garanterat hög stämning.

Så var det då dags för höstens första uppställda loge med efterkapitel. Som vanligt håller vi till i Ordenshuset på Bredgatan i Norrköping. 44 medlemmar hade hörsammat kallelserna. Inga gäster denna gång. Några av våra logesyskon hedrade Logen Filbyter nr 714 i Linköping med sin närvaro. Grannlogen hade nämligen logemöte samma dag.

Nomineringskommittén delgav sitt förslag till tjänstemän för 2020-21. Namn finns nu i stort sett på alla poster.

Vid efterkapitlet underhöll Peter Kristensson genom att berätta om Norrköpings kvartersnamn. Vi fick veta att kvartersnamn bara används i Sverige och Finland. Peter berättade också hur kvarteren fick sina speciella namn i det gamla och nya Norrköping och den historiska bakgrunden. Intressant.

Karl Jerlock
VO, Webmaster

Önskan från SLH Sverige

Nu börjar året att ta slut och jag ska sätta ihop en rapport till vår Stormästare över vad som hänt i våra loger under 2019. En hel del information tar jag från denna och tidigare nummer av Kärven, men det händer mer inom DLI9 än vad som rapporteras här.

Jag skulle verkligen uppskatta om alla logers Kulturledare ville skicka en berättelse över vad som hänt i den egna logen under 2019. Då kan jag ge vår Stormästare en korrekt bild

över allt fantastiskt som händer inom våra loger. Jag tror mig se av reportagen att medlemsantalet inom DLI9 troligtvis har ökat under året, vilket är glädjande för oss, liksom för hela Vasa Orden.

Skicka era berättelser till mig under adressen
piabromma@gmail.com

Tack på förhand!
Pia Norrman, SLH Sverige



God Jul
och
Gott Nytt 2020
önskas alla syskon inom
Vasa Orden av Amerika



Manusstopp: 1 februari 2020

Manus (wordformat), gärna med foton (jpeg) som inte är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören:
Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller
piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och
Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751