

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet

Kära Vasavänner!

Ett kvartal går fort. Senast jag skrev till er i

Kärven hade vi våra kräftsvisor framför oss och sommarvärmen höll i sig flera veckor till. Sen skulle hösten komma, men den fick vänta lite längre än vanligt.

Denna sommar går till historien som vi alltid kommer att minnas - så varmt så länge. Nu har stora delar av landet fått känna på försmaken av vintern med snö både i norr och i söder, om än för en kort stund.

Jag tillsammans med min



man Kurt har hunnit med en hel del besök ute bland loger i landet. Vasa-hösten började med besök hos Logen Härnösand nr 673. Kurt, jag och Pia Norrman bilade upp en solig fredag i september. Vi tillsammans med logens DD Rolf Öhgren och Greta, samt Ulla och Lage Jenneflod fick en mycket trivsamt kväll med glada Vasa-vänner.

29-30 september träffades ER på Sunlight Hotell i Nyköping, två givande, effektiva arbetsdagar, där vi drog upp riktlinjer och tidpunkter för vad som ska ske under våren inför Distriktsmötet.

Oktober började med ett

besök hos Logen Enköping nr 646, där Kurt är DD. Alltid lika välkomnande och trevligt att komma till denna loge. Härlig stämning och en glad kväll.

Vi fortsatte helgen efter med att träffa våra egna logevänner i Logen Bråviken nr 751. Roligt att starta upp säsongen med många syskon och gäster. Vi hade gästloge för 7 gäster, uppskattat av dem alla och intressant för våra egna medlemmar också.

Tredje helgen startade vi med att köra till Karlstad för att ha ett möte med ÅSA-kommitteen. Vi gick bl.a.

Forts... sid 2

ÅSA i Växjö

Årets Svensk-Amerikan, Bruce Karstadt firades en fredag i Växjö under ett par dagar i augusti. DL 20 var i år värd för ÅSA-arrangemanget. Svenska sommaren visade sig från sin bästa sida med sol och värme i augusti.

Festmåltiden och utdelningen av utmärkelse var på restaurang Villa Vik i utkanten av Växjö. Ordförande i Logen Karlstad nr 632, Erik Gustavson, som ingår i ÅSA-kommittén var där med sin hustru Elinor. Vid måltiden närvarade från vårt distrikt, MDER Gun Särndahl och undertecknad.

Vi välkomnades till Villa Vik med ett glas bubbel ute i trädgården och bekantade oss med Bruce och hans amerikanska gäster, Vasa-syskon från USA och DL20 samt övriga gäster.

Under middagen fick vi lyssna på Linnéakvartetten som sjöng Acapella med både svenska och amerikanska musikstycken; mycket vackert och stämningfullt. Stämningen var dessutom hög under middagen och samtalen var på både svenska och engelska.

Vid middagen deltog tre tidigare utnämnda ÅSA, Agneta Nilsson, Anne-Charlotte Hanes Harvey och Barbro Osher. Från Emigrantinstitutets Vänner i Växjö, Rickard Grügiel och Ulf Beijbom.

Efter middagen överlämnade ÅSA-kommitténs ordförande Catherine Bringselius Nilsson utmärkelsen och gåvorna från våra båda distrikt till Bruce. Förutom två glasljusstakar erhöll Bruce en glasstatyett med Vasa

Forts... sid 2

Kalendarium:

- 30 maj 2019 - Vasagolf
- 31 maj-1 juni - Distriktsmöte
- Aug 2019 - ÅSA Karlstad
- 7 sept 2019 - Logen Göteborg 95 år

Ur innehållet:

| | |
|----------------------------|---|
| Brevmärken..... | 3 |
| Logen Stockholm..... | 3 |
| Logen Knallen | 5 |
| Logen Härnösand | 6 |
| Logen Göteborg 95 år | 6 |
| Julhälsning | 6 |



DM har ordet...

igenom förslag på personer till 2019 års Årets Svensk-Amerikan, på Kinship center där vi höll till blev varmt mottagna och omhändertagna av Erik och Elinor Gustavson.

ÅSA-kommitten består av fyra medlemmar, två från norra och två från södra distriktet samt två adjungerade. Från DL19 är det Connie Grön, Maggie Ahlin Thelin och Erik Gustavson, DL 20 Catherine Bringselius Nilsson, Göran Nilsson och Bengt Hammargren.

År 2019 är det DL19 som ansvarar för arrangemanget, vilket kommer att hållas första helgen i augusti i Karlstad.

Från Karlstad reste vi sen vidare söderut för att vara med på 45-års jubilerande Logen Kongahälla nr 702, där vi åter träffade många härliga Vasavänner. Flera från ER representerade denna kväll.

Nu var det bara en helg kvar i oktober. Då vände vi kosan norrut och tillsammans med våra egna logevänner Jan och Anette Ek åkte vi till Ludvika och hälsade på Logen Järnbärarna nr 697.

Deras DD Yngve Karlsson med hustru Britt-Marie, samt Vasa-arkivets representant Lars-Åke Sjöberg med hustru Hillivi var också där. Ännu en härlig kväll med glada Vasavänner.

Kurt och jag vill tacka alla logemedlemmar som vi träffat denna höst för de varma mottagandena vi fått i era loger, för de mycket trevliga kvällar i sann Vasa-anda vi haft tillsammans med er alla. Det som kännetecknar alla logeträffar är att det alltid är en hög, glad stämning och ett sorl av prat och skratt. Enda gångerna vi Vasavänner blir tysta är när någon ber om ordet. Fortsätt så.

Vi i ER jobbar med planering av kommande Distriktsmöte, som jag hoppas ni noterat när det är - 31 maj-1 juni - på Sunlight Hotell i Nyköping. Vasakvällen samt golftävling den 30 maj.

Flera loger har haft medlemsvärningsaktiviteter, bl.a. Lidköping och Västerås och fler loger håller på att planera aktiviteter. Glädjande att se engagemanget i logerna. Jag hoppas och tror att det kommer att ge nya medlemmar.

Nu har många loger haft

eller ska ha möte där ni läser upp första nomineringarna till 2019 års tjänstemän. Jag vill uppmuntra er logesyskon ute i landet att tacka ja och prova på att ta en post i er egen loge. Det är både roligt och lärorikt.

Det dröjer inte så länge tills vi kommer in i julmånaden. Då kommer de stämmingsfulla logemötena, med besök av både lucior och tomtar. Sen privata firanden och plötsligt blir det nytt år och då laddar vi för våra årsmöten.

Jag vill framföra mitt varmaste Tack till er alla i logerna och mina Distriktsdeputerade, mina medarbetare i Exekutiva Rådet för allt det goda jobb ni gör och ert fina engagemang, samt Connie & Einar Grön för stöttning och support och inte minst min kära man Kurt, som följer med mig runt på mina resor.

Till er alla vill vi önska en riktigt **GOD JUL** och ett **GOTT NYTT ÅR!**

Maggie & Kurt Thelin

Ta vara på varandra!

I Sanning och Enighet
Maggie Ahlin Thelin

DM DL19

ÅSA...

symbolen och inskription från våra båda distrikt. Han var mycket tacksam och ödmjuk vilket framgick i hans tacktal.

Gratulationstalen till Bruce framfördes bland annat av före detta Stormästare Tore Kellgren samt Rachel van Johnson, representanten från Amerikanska ambassaden.

Kvällen avslutades med en utsökt vacker och god buffé av efterrätt, praliner, småkakor och kaffe.

Charlotte Börjesson
DKL DL19



Samling inför kvällens begivenheter.

PS. Fler bilder på nästa sida...



Catherine Bringselius Nilsson och Bruce Karstadt



Kerstin Nilsson (ÅSA 2006) och Barbro Osher (ÅSA 2008)

Brevmärken

Nu finns 2018 års brevmärken (rek. pris 30 kr/karta). Genom att köpa brevmärken så är du med och bidrar till Ungdoms- och kulturverksamheten inom Distriktslogen Norra Sverige nr 19.

Genom att pryda dina vykort/brev med dessa brevmärken medverkar du också till att göra Vasa Orden av Amerika mer synlig.



Bidrag Ungdoms- och Kulturarrangemang

Exekutiva Rådet vill passa på att informera om att samtliga loger har möjlighet att ansöka om bidrag till Ungdoms- och Kulturarrangemang hos Distriktslogen Norra Sverige nr 19.

Distriktskassör Ann-Sara Liljeblad tar tacksamt emot beställning via mail sasiljeblad@gmail.com eller per telefon 070 8924212.

Logen Stockholm

Kräftskiva 25 augusti

Redan kl 16.30 anlände medlemmar och gäster till samlingslokalen i Vällingby. Det blev ett glatt återseende efter denna långa, varma och sköna sommar.

Festkommittén hade dukat fint och en förrätt med rökt lax stod på borden. Bröd, ost, vindruvor m.m. var upplagt, så var och en kunde förse sig efter eget gottfinnande.

Håkan Holmgren hälsade alla välkomna och läste upp de ordningsregler som gällde, bland annat var det "absolut förbjudet att behålla sitt goda humör för sig själv" och att "diverse låtar och olåtar må

sjungas med hjälp av bordsgrannen... dock samma visa och helst på samma gång".

När kräftfaten ställdes fram var stämningen redan hög och sedan började slurpandet och krasandet och naturligtvis en skål för den första klon.

Festkommittén såg till att alla faten fylldes på allteftersom de blev tomma, snapsvisorna avlöste varandra och vitisar och tal hölls. Precis så som det ska vara på en riktigt gemytlig och rolig kräftfest i augusti.

Kaffe, kaka och avec avslutade det hela och efter många kramar och hejdå, fick fullmånen lysa upp hemresan för oss.



Alla glada deltagare njuter av kräftorna.



Logemöte 28 september

Glädjen över att träffas igen, på höstens första logemöte, var påtaglig. O Håkan Holmgren öppnade mötet och anbefalldes en tyst minut för avlidna Gertrud Edwardsson. Ledsamt att mista en kär medlem.

Logens förhandlingar tog vid och vi blev påmindas om att det snart ska väljas tjänstemän för 2019. Anmäl gärna intresse och tacka ja när nomineringskommittén ställer frågan. Ju mer man deltar aktivt, desto roligare och intressantare blir logearbetet. Första nominering sker den 23 november och andra nomineringen och val den 15 december.

Storlogens nya historiker, Pia Norrman gratulerades till ämbetet och förklarade att hon tänker be alla loger i de båda distrikten berätta om sitt arbete, för att visa Storlogen hur mycket intressant verksamhet, som faktiskt bedrivs i Sverige. Pia passade också på att läsa ett avsnitt ur boken "Farväl Sverige" och lovade återkomma till boken vid flera logemöten.

Birgitta Westerlund redogjorde för kommande kulturhändelser: Waldemarsudde 11 oktober, Nationalmuseum 25 oktober (nyöppnat efter den stora renoveringen) och "Konstakning" med guide den 11 november, dvs konstutsmyckning längs den blå tunnelbanelinjen.

Dessutom ger oss Ulla Lindgren mängder av möjligheter till teater, opera, musikalerna m.m. Läs programmen noggrant i vår Inbjudan och passa på att delta så ofta du kan, när så mycket intressant ordnas för vår skull.

Sill på kavring stod framdukad i matsalen och därefter en saftig fläskfilé med skogsvampsås. Mycket gott, för hungriga hade vi hunnit bli. VO Hans Ögren läste upp "Akademivisan", en satir över vad som händer i Svenska Akademien. Många skratt där.



Så presenterade Hans Malmborg dagens underhållare som visade sig vara en gammal bekant, trubaduren Billy Shamrock. (se bild ovan). Den här gången hade han koncentrerat sig på berättande visor med roliga, fräcka och "därpippiga" texter av bl.a. Taube, Owe Thörnquist, Cornelis och egna. Många skratt även här och rungande applåder.

Mitt i alltsammans, överraskades Christina Bergström med sång och hurrarop eftersom hon fyllde år dagen efter.

Med ett leende på läpparna och vitsiga sånger i huvudet sa vi: Tack för i kväll och vi ses snart igen.

Nationalmuseum 25 oktober



"Stockholmare" och gäst lyssnar på guiden i Nationalmuseum.

Nio medlemmar och gäster besökte det nyligen återinvigda Nationalmuseum på Blasieholmen. Mycket har skrivits under de fem år museet har byggts om och reportage från arbetet har visats på TV. Förväntningarna var stora.

Vi började med att lyssna på en av guiderna, som beskrev tankarna bakom arbetet och visade bilder på olika detaljer. Fönstren har öppnats upp, salarna har fått olika kulörer på väggarna och nu visas föremålen: konst, textilier, glas, metall, keramik, möbler m.m. tillsammans från varje tidsperiod och många fler föremål samsas i varje sal än tidigare.

Vi tog oss direkt upp till plan sex. Det var ljusst, vackert och intressant att få en helhetsbild av varje århundrade för sig och många nya verk tillsammans med gamla favoriter.

Vi kom aldrig längre än till plan sex, för det var så mycket att se och att diskutera och tankeutbytet fortsatte på botten våningen, genom stora skulptursalen in till Caféet och väldigt goda smörgåsar/sallader m.m.

Hit kommer vi absolut igen, för att se det vi inte lade märke till bland alla konstverken, men också för att se de andra avdelningarna i museet. Tack BKL Birgitta Westerlund.

Logemöte 26 oktober 2018

Hösten har anlänt med kyligare väder, men fortfarande



Christina Bergström tackar alla squaredansare med en ros.

lyste solen på oss när vi med olika färdmedel tog oss till Västra Trädgårdsgatan. Roligt att träffas igen.

O Håkan Holmgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. DD Roger Axelsson fördes in och mötesförhandlingarna tog vid.

Lage Jenneflod berättade hur nomineringskommittén tänker inför nästa termins tjänstemannaval. Rolf Öhgren redogjorde för hur Stormästarens text i Vasa Star om ritualer, ska tolkas i Sverige. Pia Norrman läste ett nytt avsnitt ur boken "Farväl Sverige". Bo Hjulström hade nya hälsningar från USA. Lars-Åke Sjöberg från Logen Eskilstuna gratulerade den "nya Logen Stockholm" med brev och penninggåva till Vasa-Arkivet, från honom och Hillivi.

O Håkan berättade att styrelsen föreslog att julkunchen ska subventioneras med 100 kr per deltagare. Logen fattade beslutet. Källarmästaren kräver ett deltagande på minst 35 personer för att de ska duka upp ett eget julbord för oss, men det ska väl inte bli svårt? Vi var 40 personer idag.

Maths-Ove Järpenfjord fick blommor och lyckönskningar, nu när han skall emigrera till USA. Vi hoppas på små hälsningar och berättelser om hur det blir "over there".

Logen avslutades, men direkt i matsalen presenterade Lennart Andersson resultatet

från vårens medlemsenkät. Med ord och diagram fick vi veta vad vi tycker. Styrelsen ska nu jobba vidare med resultatet och komma med ett handlingsprogram.

Dags för hummersoppa och färsbiff provencal. Vi lät oss väl smaka.

Så kom dansarna in till musik, damerna i svajande kjolar och herrarna i svarta byxor och vit skjorta. "Caller" Roland Danielsson dirigerade hela föreställningen.

Gunnel Dahmberg, ordförande i "Squaredansklubben Seniorerna", presenterade klubben och berättade att en square består av fyra par dansare och det kan vara många sådana 8-grupper vid varje tillfälle. Squaredans är USA:s officiella nationaldans och till Sverige kom den på 1980-talet.

Det finns 5000 olika dansurer att välja mellan. Naturligtvis är det ytterst få som kan alla. Det är "caller", som

bestämmer vilken danstur som ska dansas och i vilken ordning de olika turerna kommer. Han ropar ut nästa tur i takt med musiken och då gäller det för dansarna att uppfatta och skifta, utan att tappa takten eller trassla in sig med andra par. Vi var mycket imponerade över deras skicklighet. "Det är aldrig för sent att börja", sa Roland.

Ett stort tack till Christina Bergström, som bjöd på den härliga underhållningen och som tackade medlemmarna i dansgruppen med var sin vackrer ros.

Vi fick tillfälle att prata med dansarna i baren efteråt och naturligtvis även diskutera livet i allmänhet och Logen i synnerhet. En innehållsrik och mycket trevlig kväll var slut.

Text och foto: Greta Öhgren

Logen Knallen

Hösten har börjat och vid första logemötet efter sommaren kunde vi hälsa fyra nya medlemmar välkomna till vår krets, så nu har medlemstalet passerat 100-strecket igen

Kontakterna med vår vänloge Diana/Birger Jarl nr 3 har tagit ny fart och vi får regelbundet information via mail om deras verksamhet. De har bett om information om Birger Jarl, och vi har berättat om vem han var, när han levde och vad han utträttade för Sverige, vilket blev mycket uppskattat. En kokbok med recept på gamla svenska maträtter har skickats



CM Helge Karlsson, Göran Hedblom, Elisabet Hedblom, O Kristina Dahlberg-Andersson, Monica Johansson, Barbro Perlerot och CM Bengt Wingborn

över. Man tror sig kunna laga de flesta rätterna men vet inte hur man ska få fram råvaror till björnstek!

I dagarna har vi haft vårt oktobermöte, där stadsarkitekt Rickard Mattsson talade om Borås utbyggnad på både längden och höjden. Intresset för att bygga högt har blivit stort i Borås och han gjorde en jämförelse med Manhattan, även om våra skyskrapar stannar på beskedliga 15-20 våningar.

Vi har inlett ett samarbete med Folkuniversitetet och börjar i dagarna en studiecirkel med syfte att ta fram underlag till vårt kommande 30-årsjubileum hösten 2019.

Nu återstår två traditionsenliga sammankomster. Liksom i USA firar vi Thanksgiving med kalkon och lyssnar till Presidentens proklamation och så kommer julsammankomsten med Lucia.

Hans Holmqvist, LH

Logen Härnösand

Fredagen den 19 september höll Logen sitt första möte för hösten inför 35 medlemmar. Ordförande Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagen till ära hade vi besök av vår Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin med make Kurt samt Connie Grön, MSLER (Medlem av Storlogens Exekutiva Råd) och maken Einar Savolainen Grön, SLD (Storlogedeputerad). Även SLH Storlogehistoriker Pia Norrman och DD (Distriktsdeputerade) Rolf Öhgren med maka Greta samt Ulla och Lage Jenneflod från Logen Stockholm nr 589 besökte oss.

Därefter vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Ordförande tackade därefter medlemmarna och hoppades på god uppslutning vid nästa möte.

Våra värdar Torsten Pettersson, Elisabeth Braaf och Ann-Margret Wikström, inbjöd oss sedan till efterkapitel

med trevlig samvaro och en god middag.

Johanna Öhrling från Härnösand berättade om en fantastisk vandring från Bohuslän upp till Treriksröset och ner till Norska kusten, med minnen och bilder, som visade vilka strapatser hon varit med om. Vandringen tog henne tre månader att genomföra.

Kvällen avslutades med ett lotteri och många glada vinnare.

Bo Selin, KL

Kära Vasavänner,
Vi önskar er alla en riktigt **GOD JUL** och ett lyckosamt **GOTT NYTT ÅR!**
Tack för gott samarbete under det gångna året.

*I sanning och enighet
Exekutiva Rådet DL19*



Logen Göteborg firar 95 år!

Snart är det 95 år sedan den första Vasalogen grundades i Sverige. Då deltog Johannes och Helga Hoving från Storlogen i USA. De hade rest över Atlanten med Svenska Amerika Linjens S/S Stockholm för att kunna närvara i Göteborg, där Sveriges första lokalloge invigdes i september 1924.

Detta tänker Logen Göteborg nr 452 fira ordentligt lördagen den **7 september 2019**. För mer info besök VOAs hemsida www.vasaorden.com

*Välkommen!
Torsten Olsson, VO*



Emigranternas Hus i Göteborg. Härifrån startade resan till det Nya landet och tankar formades om Vasa Orden av Amerika. Foto: Torsten Olsson

Manusstopp: 1 februari 2019

Manus (wordformat), gärna med foton som inte är inbakade i texten utan separata filer (jpeg), skickas till redaktören: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller piabromma@gmail.com (Logen Stockholm nr 589)
Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714
Ansvarig utgivare: DM Maggie Ahlin Thelin, Logen Bråviken nr 751