

Vasa Kärven



Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DM har ordet

Kära Vasamedlemmar och läsare!

Tiden går så otroligt fort och sommaren övergår nu till höst. I skrivande stund blåser det storm utanför husknuten.



Helgen innan midsommar samlades gruppen som arbetar med ceremonier och ritualer i Ljungby. Det blev mycket kreativa dagar.

Under sommaren har vi firat Årets Svensk-Amerikan. Nils Lofgren hade en spelleddig dag

söndagen den 26 juni och vi fick då ett fint tillfälle att vid en middag på Elit Plaza Hotel i Göteborg överrätta den Gyllene plaketten. Han mottog också två vackra kristalljustakar från Orrefors och våra distrikts standarder. Nils upp-vaktades också av sina släktingar från Ekshärad. Bruce Springsteen med hustru kom också för att gratulera.

Nils Lofgren höll ett mycket trevligt tacktal som han avslutade med att spela Idas sommarvisa på dragspel. I samtal med hans hustru Ami framkom att denna multiinstrumentalist även kunde spela harpa och ibland satte på sig sina stepp-

skor. Under hösten kommer Tommy Hellström sammanställa en film om Årets Svensk-Amerikan som kommer att finnas på vår hemsida då den är klar.

6:e augusti var det dags att fira John Ericsson och Värmlands Sverige Amerikadag. Dagen började mulet men då vi välkomnades av Filipstads kommunordförande Marina Fransson vid John Ericsson mausoleum sken solen och vinden gjorde att fanorna vajade vackert. Detta har för mig blivit en sommartradition, att första lördagen i augusti vara med och fira John Ericssons minne. *Forts... sid 2*

Årets Svensk-Amerikan 2016

Söndagen den 26 juni firades Årets Svensk-Amerikan (ÅSA) musikern Nils Lofgren på restaurang Swea Hof Elite Plaza Hotel Göteborg. Nils Lofgren är den 57 personen som mottagit denna utnämning som årligen delats ut av Vasa Orden av Amerika sedan 1960.

Årets Svensk-Amerikan utses av Vasa Orden av Amerikas båda svenska Distrikt. Vanligen växlar firandet mellan Växjö och Karlstad. Då årets ÅSA är medlem av Bruce Springsteens E Street Band förlades utdelandet till Göteborg på vilodagen mellan Bruce Springsteens konserter.

Den röda mattan rullades ut kl 13.30 och vi som var gäster välkomnades och prickades av från gästlistan av Charlotte Börjesson och Bengt Hammar-

gren, båda medlemmar av ÅSA-kommittén. I kommittén 2016 ingår från DL20 Catherine Bringselius Nilsson (Ordförande), Bengt Hammargren (Kassör), Göran Nilsson (adjungerad), från DL19 Connie Grön (Distriktsmästare), Charlotte Börjesson (Distriktskulturredare) och adjungerad och tillika dagens toastmaster Erik Gustavson.

I pelarsalen serverades välkomstdrink. Vi minglade och fick lyssna till vacker sång och musik. I minglet sågs dagens huvudperson Nils Lofgren med hustru Ami, sonen Dylan med flickvän. Vasa Medlemmar från DL19, DL20 samt medlemmar från USA, Stormästare Tore Kellgren med hustru Birgitta samt Vasa-syster Daga-Karin Lindquist.

Forts... sid 2

Kalendarium:



- 3-4 september—ER-möte
- 24 september—Ewa Pilhammar talar på Bokmässan, Göteborg
- 19 november - Logen Lidköping nr 636 firar 60 år

Ur innehållet:

Samarbete i Ljungby.....	3
Vasa-Arkivet	4
Logen Mälardrottningen	5
Logen Knallen	5
4 juli	6
- Logen Eskilstuna	
- Logen Härnösand	
John Ericssondagen	6
Bokmässan Göteborg	7
Logen Lidköping 60 år	7
Distriktsmöte 2017	8

DM har ordet...

Det är högtidligt och historiskt - en utflykt som jag varmt rekommenderar. I år utspelade sig också slaget mellan nord- och sydstatarna, Merrimac och Monitor nere på Kyrkviken som kantades av många åskådare. Ett historiskt skådespel som också var mycket betydelsefullt för utgången av inbördeskriget.

På kvällen samlades vi på Sverige Amerika centret i Karlstad för trevligt umgänge. Bland gästerna fanns författaren Lars Nordström som just nu har en utställning på Migrationscentret om Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar. Detta är också titeln på hans senaste bok. En målande beskrivning av det hårda liv som många skandinaver möttes av då det tog tjänst som skogshuggare. Skandinaverna var mycket uppskattade då det var mycket kunniga i sina yrken.

Lördagen den 27 augusti firar Hembygdsförbundet 100-årsjubileum på Skansen. Jag och vår DKL Charlotte Börjesson kommer att delta.

SLD Ewa Pilhammar kommer att medverka på bokmässan i Göteborg, där vi fått inbjudan från Hembygdsförbundet att presentera Vasa Orden och något emigrantöde.

3-4 september har Exekutiva rådet möte i Lidköping. Vi startar då också arbetet inför 2017 års Distriktsmöte, som kommer att avhållas i Lidköping under Kristi himmelfärdshelgen.

När nu höstterminen startar önskar jag att våra loger ska få en givande höst. Redan nu kan man skriva motioner, utse delegater och fundera på om logen har någon person som vill ta på sig distriktsuppdrag för nästa period.

Önskar er alla en fin höst.

*I Sanning och Enighet
Connie Grön, DM DL19*

ÅSA-firandet...



ÅSA-kommittén tillsammans med Nils och fru Ami.



DM Connie Grön överlämnar DL19:s standar



Englad Nils visar upp ÅSA-plaketten

Här fanns också Nils svenska släktingar och medlemmar ur E Street Band.

Dagens toastmaster hälsade oss välkomna och bjöd till bords. I matsalen samlades 80 gäster vid vackert dukade bord. Catherine Bringselius Nilsson höll tal och läste upp motivationen för utnämmandet. Vi fick lyssna till vacker musik och körsång med Sve:a vokal-

ensemble under ledning av Carolina Friberg.

Högtidligheten i matsalen inleddes med Värmlandsvisan, en hyllning till Nils som har sina rötter i Värmland. Nils farfar utvandrade från Torsbytrakten 1911.

Under middagen fick Nils ta emot Vasa Ordens gyllene plakett och diplom samt Distriktens standar och två vackra ljusstakar från Orrefors. Nils uppvaktades av Vasa Ordens Stormästare Tore Kellgren med en bok med svenska visor som insamlats av svenska emigranter i USA och en bok om Vasa Ordens historia.

Uppvaktning kom också från UD av ambassadör Karin Olofsdotter, Kronobergs landshövding Kristina Alsér, Växjö Kommuns Vice ordförande Åsa Karlsson Björkmarker, The Royal Society for Swedish Culture Abroad (Riksföreningen Sverigekontakt) Lars Bergman samt från Migrationscentret i Karlstad Lotta Emthamar. Från Filipstads kommun överlämnade Distriktsmästare Connie Grön en statyett av Nils Ferlin. Nils Lofgren uppvaktades också av sina svenska släktingar. Under en del av middagen kom också Bruce Springsteen med hustru och gratulerade.



Nils spelar Idas sommarvisa

Nils Lofgren höll ett varmt tacktal som han avslutade med att ta fram sitt dragspel och spelade Idas sommarvisa.

Under hela eftermiddagen filmade Tommy Hellström för Vasa Orden av Amerika och ska senare i höst även göra ett hembesök hos Nils i Arizona. När filmen är färdig kommer den att publiceras på Vasa Ordens hemsidor.

En stort tack till Ordförande i Årets Svensk-Amerika Kommitté Cathrine Bringselius Nilsson för ett mycket trevligt program.

Connie Grön

Distriktsmästare DL 19

Foto: Charlotte Börjesson

Ljungby 17-19 juni

Att ladda inför kommande semester kan man göra på olika sätt. Vår DM Connie Grön kallade D19:s och DL20:s Ritualgrupp till ett möte för samordning av ritualer och ceremonier i de båda distrikten i Sverige inom Vasa Orden av Amerika. Från Distriktslogen Södra Sverige nr 20 deltog FDM Åke Mellnert och FDM Olle Wickström, vilka bokat lokal, logi och förtäring på Hotell Terraza i Ljungby, deras ordinarie samlingslokal för sitt distrikts alla möten. Från Distriktslogen Norra Sverige nr 19 deltog DM Connie Grön, FDM Einar Savolainen Grön och FDO Rolf Öhgren.

Målet för mötet var att gå igenom alla ritualer och ceremonier och komma överens om ett gemensamt förhållningssätt. Hur ska vi göra för att förkorta genomförandetiden av ceremonierna men ändå behålla den högtidliga och värdiga formen? Installation av tjänstemän, reception av nya medlemmar och gästloge diskuterades med hjälp av skisser och olika praktiska försök. Argumenten dissekerades och vägdes på guldväg, men alla var inriktade på att komma överens och resultatet av deras arbete



Från vänster: Rolf Öhgren, Einar Savolainen Grön, Åke Mellnert, Connie Grön och Olle Wikström

kommer sedan att kunna upplevas av oss alla på våra logemöten i de båda distrikten.

När det gällde reception av nya medlemmar hade gruppen två förslag och kallade på oss medföljare för att titta på en praktisk övning av dem och komma med synpunkter. Från kl 14 på fredag till kl 12 på söndag, med avbrott för mat och kaffe, var det koncentrerat arbete som gällde, men stämningen var god och många skratt hördes från konferenslokalen. Vi medlemmar är tack samma för att det finns de som lägger ner själ, hjärta och tid för att vår Orden ska utvecklas och leva vidare.

I Ljungby pågick samtidigt den årliga Berättarfestivalen med berättare på öppen scen, museer och vid söndagsfrukosten på hotellet. Allvarliga berättelser, skrönor, humor och rena lögner passerade revy och flera olika musikarrangemang genomfördes. Programhäftet innehöll mer än 45 olika deltagare och några kunde man bara stanna till för att lyssna på medan andra krävde en biljett. Vi medföljare, Marie Wickström, Carina Norin och under tecknad passade på att lyssna till Lisa Fuglesang, när hon under rubriken "Ground control" kåserade om hur det var att administrera familjens liv i Frankrike, Ryssland, Holland och USA medan maken Christer arbetade med, tränade inför och genomförde sina rymdresor.

Så intressant hon beskrev denna annorlunda tillvaro och

så många olika händelser familjen deltagit i. Kanske var det hennes civilingenjörsbakgrund och intresse för fysik, som gjorde att hon inte ens kände rädsla, när maken gav sig ut i rymden.

Hotellpersonalen har verkligen gett arbetsgruppen god service hela helgen och DL20:s obligatoriska "plankstek" på fredagskvällen var helt fantastisk, liksom allt annat vi bjöds på i matväg. En maffig wiener-schnitzel väntade efter väl förrettat arbete på söndag och blev en bra grund inför hemresan.

Dags att ta farväl och än en gång konstaterade vi hur trevligt och berikande det är att träffa ordensmedlemmar från olika delar av landet.

Text och foto: Greta Öhgren

Vasa-Arkivet

I samband med Vasa-Arkivets styrelsemöte i maj deltog jag som gäst vid Distriktsmötet för DL Lake Michigan nr 8 i Frankenmuth, Michigan. Kathy Cuff, arkivets arkivarie deltog också som gäst och presenterade sig och planerna för arkivets framtid. Jag fick också en fin kontakt med Kathy under de dagar vi träffades. Hon har inte varit i Sverige men hoppas på att komma hit och besöka vårt vackra land.

Under Distriktsmötets alla dagar var lokallogernas kultur-



Sten Hult och Charlotte Börjesson —båda ledamöter i Vasa-Arkivet. Sten Hult, Logen Siljan-Mora-Tuna nr 134, i trevligt samtal på både svenska och engelska med undertecknad, Distriktskulturledare för DL19 Norra Sverige.



Kulturutställning— alla loger inom Distriktet Lake Michigan nr 8 hade möjlighet att visa upp sin loges aktiviteter under Distriktsmötet. Här är Logen Bessemer nr 203 med deras firande av Glad Påsk.

aktiviteter i bild och text uppsatta för att delge varandra tips och idéer. Något att fundera på till vårt kommande Distriktsmöte i maj 2017.

Vid arkivets styrelsemöte redovisades vad som hänt och gjorts vid arkivet samt genomförda aktiviteter sedan 1 december 2015. På styrelsemötet behandlades också kommande planer, aktiviteter, frågor och ärenden som krävde beslut av styrelsen.

Kathy har, sedan hon började jobba som arkivets arkivarie, fortsatt med registrering och genomgång av inventarierna



Kathy Cuff mottar en tavla föreställande vår nuvarande Kung, tecknad av Don Carlsson, Viking Lodge nr 730. Teckningen tog tre år att färdigställa och var skänkt till Distriktet Lake Michigans nr 8 auktion. Vasa-Arkivets ledamot Art Bjorkner, vice Stormästare, ropade in tavlan och skänkte till Vasa-Arkivet.

som Viktoria hade påbörjat under den tid hon var anställd. Samtidigt ser Kathy över förvaringen och hanteringen av arkivets inventarier så att de blir rätt arkiverade för framtiden, ett arbete som ännu inte är klart.

Översyn är gjord av fastigheterna och byggnaderna som tillhör arkivet. Under våren har akuta åtgärder gjorts både invändigt och utvändigt, med hjälp av arkivets styrelse, medlemmar i lokallogerna och andra intresserade. Sten Hult, som talar svenska, är ofta och hjälper till i Vasa-Arkivet tillsammans med sin hustru Nancy.

Ännu återstår en del att göra som att ta hand om inventarier som förvaras på vindar, källare och i lagerbyggnader där det inte finns förutsättningar för förvaring i rätt klimat, vilket kan orsaka mögelangrepp.

Kathy har på kort tid anpassat sig i Bishop Hill och fått fin kontakt med innevanarna och verksamheterna. Gemensamma aktiviteter är något som alla i Bishop Hill uppskattar och Vasa-Arkivets deltagande är en självklarhet. Kathy har också blivit medlem i Logen Bishop Hill nr 683.

Under sommarmånaderna är det högsäsong för turisterna

och då kommer många besökare till Vasa-Arkivet för att ta del av den svenska kulturen och få hjälp med släktforskning.

Vasa-Arkivet har fått en ny hemsida med hjälp av Kathy och hennes kontakter. Hemsidan kommer bland annat att förses med bilder och dokument av arkivets inventarier vartefter att de är digitaliserade. En skanner ska inköpas till arkivet för ändamålet. Du når hemsidan från vårt Distrikts hemsida eller webbsidan direkt – www.vasaarchives.org

Besök gärna Vasa Arkivet när du har möjlighet. Tipsa gärna vänner och bekanta att göra ett besök i Bishop Hill och i höst har Vasa-Arkivet dessa aktiviteter:

*24-25 september – Jordbruksdagarna. Vasa-Arkivet deltar med ett stånd om utsäde och frön; barnen får lära sig om frön och odla i trädgården.

* 22 oktober – Arkiveringsråd. En utbildad arkivarie med 10 års erfarenhet av att arbeta i museer finns på plats för att ge råd om hur du tar hand om din familjs skatter.

* 25-26 november – Dalahästen. Vasa-Arkivet kommer att tillverka en Dalahäst i papp och alla barn och vuxna får vara med och måla hästen den helgen. Målsättningen är att Dalahästen ska beses av besökare år efter år i Bishop Hill.

* 9-10 december – Lucia firande. Vasa-Arkivet kommer att vara öppet för alla med servering av kaffe och kakor m.m.

I slutet av september kommer jag att besöka Vasa-Arkivet i Bishop Hill och återkommer med en rapport från besöket i nästkommande Kärven.

*Charlotte Börjesson,
Ledamot för Sverige i
Vasa National Archives
Foto: Liza Ekstrand och
Charlotte Börjesson*

Logen Mälardrottningen nr 563 - 29 april

O Pia Norrman öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt vår tidigare medlem, numera VO i Logen Göteborg nr 452, Eleonor Aspwing. Så roligt att träffas igen.

Efter sedvanliga förhandlingar blev det danskt smörrebröd och grillat majsckvicklingbröst i Lilla Matsalen tillsammans med Logen Stockholm nr 689. O Håkan Holmgren presenterade deras nya medlemmar, Majje Dahlqvist och Annica Svedberg. Vi gratulerade och önskade dem hjärtligt välkomna i vår Orden. KL Hans Malmberg presenterade kvällens föredragshållare, Annie Rönnblad och Per-Erik Magnusson, vilka berättade om Wendela Hebbe inför studiebesöket i Wendelas Hus i Södertälje den 10 maj.

Wendela Hebbe anställdes av Lars Johan Hierta på Aftonbladet 1841 och räknas som vår första kvinnliga journalist. Dessutom skrev hon böcker, arbetade med översättning och tonsättning. Wendela blev ensam med sina tre döttrar, när maken försvann till Amerika och sedan fick hon en son med Lars Johan Hierta. 1863 etablerade de sig i huset i Södertälje, vilket blev den fasta punkten i tillvaron för Hedvig och sonen och de levde ett annorlunda familjeliv vid sidan av Lars Johans egen familj. Hedvig bodde där i 25 år.

Tack vare våra kulturledare berikar vi ständigt vårt vetande. Det är en ynnest att vara medlem i ett Ordenssällskap, som har kultur som ledstjärna.

Text och foto: Greta Öhgren

Sveriges Nationaldag Logen Knallen nr 745

Ett 30-tal Vasasyskon slöt upp vid nationaldagsfirandet i Borås Stadspark. Vi fick lyssna till musik av Hemvärnets Musikkår, sång av två solister och sex barnkörer och ett högtidstal av universitetslektor



En del av fanborgen med Logen Knallens fana längst till höger framför några Vasasyskon

Lars G Strömberg från Högskolan. Lars kom till Borås 1993 (han är fortfarande göteborgare). Han pekade på hur staden förvandlats från en ganska trist gammal industristad till den konst- och kulturstad den nu är. Han gick så över till att ge en tillbakablick på hur nationaldagsfirandet växt fram under de senaste århundradena.

Sverige är ett land som mycket sent verkligen fått en Nationaldag. Skansens grundare, Artur Hazelius, började i slutet av 1800-talet att på Skansen fira Gustafsdagen den 6 juni som ett slags nationaldag. Frågan om dag hade varit uppe till debatt flera gånger och bland annat diskuterades 6 november, Gustav Adolfsdagen, eller 30 november, Karl XII:s dödsdag. Midsommardagen 23 juni fanns också som förslag, men man fastnade till slut för 6 juni. Det finns två historiska händelser som knyter an till detta datum. Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 och vi fick en ny regeringsform 6 juni 1809.

Hazelius ville se flaggor över hela landet, så han lovade alla, som hade en flaggstång på 12 meter eller mer en flagga. Han hade sytt upp 2,000 flaggor, men efterfrågan växte och det kom 16,000 ansökningar. Sedan dess har utdelandet av fanor och flaggor varit en del av nationaldagsfirandet. I Borås

var det flera invandrarföreningar som stolta tog emot en svensk fana, bland annat fyra kvinnor från Somaliska Kvinnoförbundet.

År 1915 tog grosshandlare Nils Ljunggren i Stockholm, som då tjänstgjorde i Lantvärdet, upp en diskussion om att fira den svenska flaggan och detta ledde till att 6 juni 1916 för första gången firades som Svenska Flaggans Dag. Det är således ett 100-årsjubileum i år. Sedan dröjde det till 1983 innan vi formellt fick en Nationaldag och först 2005 blev det en röd dag, då Annandag pingst samtidigt ströks som helgdag.

Sveriges Nationalsång var från början en hyllningssång till Skandinavismen och skrevs i slutet av 1800-talet. Därför nämns inte Sverige i sången utan vi vill "leva och dö i Norden".

Efter avslutningen i Stadsparken med Nationalsången, samlades vi Vasasyskon till en kopp kaffe och gemensam trevnad hos Café Tant Grön. Vår Ordförande Kristina Dahlberg Andersson avslutade med att önska oss alla en trevlig sommar.

Hans Holmqvist, LH

USA:s Nationaldag

Logen Eskilstuna nr 633

Logen Eskilstuna samlades hos Berit Söderström vid Eneby-Dal, utanför Eskilstuna, för att fira Amerikas Nationaldag. Drygt 30 logesyskon kom till den trevliga idyllen vid Eneby.

Vi började med att gå till den långa flaggstången vid grannhuset för att hissa den amerikanska flaggan. Därefter lyssnade vi på nationalsången.

Det var trevlig stämning och vi var glada att träffas igen. Efter en stund plockades kaffekorgen fram och dess innehåll anjöt i solskenet.

Som tradition hade värdarna bakat en Amerikatårta som alla gav beröm.

Maj-Britt Samson från Los Angeles blev försenad och kun-



Den "berömda" amerikatårten

de inte närvara; hon hade sett fram emot att träffa våra logesyskon.

Tack Berit med barn och barnbarn för att vi fick komma till er.

Bengt Johansson, PS

Logen Härnösand nr 673

I soligt väder, måndagen den 4 juli, samlades ett fyrtiotal logesyskon och gäster på Rö Folkets Hus för att fira Sverige-Amerikadagen. Mycket trevligt bemötande från Johannes och Renate Menzel som stod för värdskapet. Johannes berättade senare om sågverksepoken i Rö, vilket var mycket intressant att höra om.

Vår Ordförande Lars-Erik Magnusson (bilden nedan) hälsade alla och vår underhållare välkomna. Lars-Erik berättade



också om Vasa Orden och relationerna till våra amerikanska släktingar. Därefter spelades de Svenska och Amerikanska nationalsångerna.

Vår underhållare John Limtiaco spelade sedan ett antal fina svenska och amerikanska låtar på sin gitarr; detta uppskattades mycket av oss. John är själv amerikan och är sedan många år bosatt i Härnösand.

Många hade tagit med sig picnic, som avnjöts utomhus i det fina vädret. Vi hade också frågesport med många kluriga frågor. Efter genomgång av frågor och svar, drogs vinster från ett lotteri som blev mycket uppskattat.

Lars-Erik tackade för en trevlig dag och sedan begav vi oss hemåt.

Bo Selin, KL

John Ericsson-dagen, Värmlands Sverige Amerikadag

Lördagen den 6 augusti samlades vi till lunch i John Ericssons födelsegård i Långban.



Vi serverades god hemlagad mat på restaurang Anna Karolinas kök (namngiven efter John Ericssons lillasyster), vi fick även möjlighet att titta in i det hus där John Ericsson föddes.

Därefter åkte vi söderut till Filipstad för en högtidsstund vid John Ericsson Mausoleum. En mycket fin och stämningsfull stund, med musik av Karlstads musikkår, andaktsstund, välkomsttal av Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson, hälsningar från Amerika av Amerikanska ambassadens attaché, George

Semertsidis, tal av Ordförande för John Ericsson sällskapet i Stockholm, Alexandra Svernlöf, samt av Distriktslogen Norra Sverige nr 19:s Distriktsmästare, Connie Grön.



Minnesstunden avslutades med kransnedläggning av George Semertsidis och en representant från hemvärdet, salut och Värmlandsvisan.

Vi förflyttade oss ner till vattnet där vi fick se en rekonstruktion av slaget vid Hampton Roads, Virginia; en rekonstruktion av sjöslaget 8-9 mars 1862 under amerikanska inbördeskriget. Erik Gustavsson från Logen Karlstad nr 632 berättade den spännande historien. Skälet till detta inslag denna dag är att John Ericsson var konstruktören till en av båtarna - Monitor.



Vi tog oss efter detta till Karlstad, där vi träffades senare för en Amerikakväll på Svenska Migrationscentret. Vi minglade en stund innan vi satte oss till bords och serverades en mycket god buffé. Efter middagen fick vi lyssna på PG Öberg som sjöng och spelade härlig musik på sin gitarr, lite senare sjöng även Boel Johansson tillsammans med PG Öberg.

När kvällen var slut vandrade vi ut i den ljumma Karlstadsnatten med en mycket god känsla inombords.

Tack till er alla som ordnat denna dag en mycket trivsam,

fin dag och kväll fick vi. De som arrangerat detta var Vasa Orden av Amerika, Logen Karlstad nr 632, John Ericsson gruppen, Svenska Migrationscentret, Region Värmland, Filipstads kommun och Karlstads kommun.

Maggie Ahlin Thelin
VMDL19

Foto: Charlotte Börjesson,
Pia Norrman

Bokmässan i Göteborg

Vi har fått möjlighet genom Sveriges Hembygdsförbund att berätta om vår Orden på bokmässan i Göteborg. Presentationen kommer att göras av Ewa Pilhammar - Vasa Orden av Amerika med rötter i emigrationen.

Innehållet i Ewas presentation kommer att vara:

- * Kort om emigrationen till USA med tonvikt på de kvinnor som emigrerade
- * Några exempel på typiska och otypiska kvinnoöden
- * Grunden/historiken för Vasa Ordens bildande
- * Vasa Orden - kort om organisation mest om verksamhet och utveckling, både i USA och Sverige
- * Bishop Hill, Vasa-Arkivet och arkivet i Karlstad
- * Hjälp- och stödfonder i USA - Sverige som stödorganisation, vänskap-kultur
- * Årets Svensk-Amerikan

Besök gärna Sveriges Hembygdsförbunds monter nr C04:01 på Bokmässan. Kom och lyssna på Ewa Pilhammar lördagen den 24 september kl. 12.00-12.30.

Kan du inte själv besöka Bokmässan så tipsa gärna vänner och bekanta.

(<https://bokmassan.se>)

Charlotte Börjesson, DKL

Presidentvalet USA

Nu har både Demokraterna och Republikanerna haft sina konvent och deras respektive presidentkandidat är utsedd—Hillary Clinton och Donald Trump.

Nästa datum att hålla koll på är den 5 september, då officiellt deras valkampanjer startar. Tidningar spår att det kommer att bli mycket smutskastning kandidaterna emellan, vilket gör att deras politiska plattform tyvärr försvinner.

Efter den 8 november får vi veta vilken av kandidaterna landets invånare valt till att representera dem som deras President.

Pia Norrman



Logen Lidköping nr 636
högtidlighåller sitt
60-årsjubileum
lördagen den 19 november

VASA-systrar och -bröder
samt övriga gäster hälsas
hjärtligt välkomna.

Program:

Kl. 16.00 Samling
Kl. 16.30 Högtidsloge
Kl. 18.30 Mingel
Kl. 19.00 Jubileumsbankett

Underhållning

Adress : Odd Fellowhuset
Älvgatan 18, Lidköping

Klädsel: Smoking eller mörk kostym.

Anmälan: Senast den 3 november genom inbetalning till Swedbank Bg:500-4999.

Kostnad för banketten 380 kr/person. Vinpaket 75 kr/person. OBS! Ange namn på samtliga deltagare.

Uppllysningar:

* Elsa Axelsson
0510-264 32 eller 070-206 8596
* Inga-Maj Andersson
0510-255 31 eller 070-516 6623

Varmt välkomna!

Kjell Hjalmarsson, O
Jan-Erik Björk, VO



Vasa Orden av Amerika

Distriktslogen Norra Sverige nr 19

Inbjuder till Distriktsmöte

25–27 maj 2017



LIDBECKSKA HUSET, LIDKÖPING

Hjärtligt välkommen hälsar

DL 19:s Exekutiva Råd och Logen Lidköping nr 636

Manusstopp: 1 november 2016

Manus (wordformat), gärna med foton som *inte* är inbakade i texten utan separata filer, skickas till redaktören:

Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma eller
piabromma@gmail.com

Redaktionskommitté: Greta Öhgren, Logen Mälardrottningen nr 563 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714

Ansvarig utgivare: DM Connie Grön, Logen Lidköping nr 636